



## **Meditatie**

Op zondag 2 oktober jl. was minister-president Mark Rutte aanwezig in de Nieuwe Badkapel tijdens een bijzondere Wereldmuziekdienst met Songs of Praise. De premier heeft een bijzondere band met de Nieuwe Badkapel aangezien hij hier als kind al kwam en zijn grootvader ouderling was. Rutte was aanwezig als 'gewone kerkganger'. Een mooi voorbeeld van hoe de Nederlandse verhouding tussen kerk en staat kan zijn.



Er wordt vaak gerefereerd aan de scheiding tussen kerk en staat, maar dan bedoelen mensen verschillende dingen. In mijn optiek betekent het dat kerk en staat zo min mogelijk over elkaar te zeggen hebben, maar dat ze elkaar wel wat te zeggen hebben. De kerk mag zich politiek uitspreken over bijvoorbeeld vluchtelingen of discriminatie, vanuit christelijke idealen. Politici kunnen vervolgens in debat met kerken vanuit de weerbarstige realiteit. Dat mag best schuren. Het kan ver gaan als vanaf de kansel campagne wordt gevoerd. Het begrip 'linkse kerk' is dan niet altijd meer figuurlijk op te vatten. Ik vergeet nooit dat ik vier jaar geleden in New York een dominee in een dienst hoorde zeggen: 'don't forget to vote our man into the White House again'.

De komende periode krijgen we weer campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen. Prachtige beloftes of eerlijke verhalen. Politici willen tegemoet

## **Maak het mee**

Hallo, kinderen van de kindernevendienst, In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover.

komen aan de wensen van burgers in een tijd van onbehagen. Onbehagen, vooral over ons als samenleving. Over normen en waarden, het samen leven. Mensen zoeken naar zingeving. Zo merk ik ook in mijn omgeving. Veel mensen reageren positief als ik zeg dat ik naar een kerk ga en zeggen dat te begrijpen vanuit een behoefte aan geborgenheid en saamhorigheid.

Ook hechten veel mensen aan het christendom in het straatbeeld. Een kerkgebouw is belangrijk voor een gemeenschap. De Nieuwe Badkapel valt zeker in die categorie. Het is een baken van licht op Scheveningen. Tijdens de openstelling afgelopen zomermaanden hebben we de betekenis van het gebouw ook weer kunnen beleven met mensen van heinde en verre. Het afgelopen jaar was natuurlijk helemaal bijzonder met het eeuwfeest van het gebouw. Natuurlijk kunnen we God en de Liefde niet vangen in een gebouw. Maar het gebouw kan de dienst aan elkaar en de Eeuwige wel ondersteunen. Zoals Jacob Korf in zijn preek op 26 juni jl. over het gebouw zei: *Hier wordt het Woord gehoord dat ruimte rooit waar wij chaos en benauwdheid ervaren (Gen. 1), dat is allemaal te Zien in en aan dit gebouw, de ruimte is vierkant als de nieuwe stad (Opb. 21); deze ruimte tussen plafond en vloer een "gewelf" (Gen. 1: 6-8), kijk dan...dat is wat je God aan het doen is: scheppen, het rooien van ruimte in wat ons bedreigt.*

Laten we die boodschap van geloof, hoop en liefde niet opsluiten in het gebouw, maar meenemen de wereld in. Laten we de deuren van ons hart en ons gebouw blijven openen naar elkaar en onze omgeving. Zodat mensen weten dat er een plaats is waar zin gegeven en ontvangen kan worden. Politiek doet ertoe, maar kan ons leven uiteindelijk geen Zin geven. Wij hebben als gemeente het geluk oefenplekken te hebben waar we met al onze tekortkomingen mogen zijn en elkaar mogen zien als geliefde leden van één Lichaam.

**Niels Rijke**

Jesaja vertelt over de vrede die gaat komen, Johannes de dooper over een nieuw begin, Jacobus vertelt dat we geduld moeten hebben en over Jozef de aanstaande man van Maria.

Het zijn verhalen vol verwachting, niet van iets wat ooit ver weg in de geschiedenis zal gebeuren.

De Bijbelse figuren vertellen dat de mensen het mee kunnen maken, dat ze het met eigen ogen kunnen zien. En ze kunnen ook meewerken om de toekomst te veranderen.

We hopen dat jullie het samen met ons mee willen maken, dat de mensen een nieuw begin kunnen maken en samen wachten op de komst van de Heer en stel je dan voor dat alles goed zal komen.

Ook nog even weer wat aandacht voor ons spaarproject van Watoto, we zijn aan het sparen voor boeken in de bibliotheek zodat de kinderen van Watoto ook kunnen lezen en leren. Voor ons is het heel gemakkelijk om boeken te lenen maar voor hen is de



voorraad beperkt, daarom zou het fijn zijn als we straks als het project afloopt een mooi bedrag kunnen doneren.

Dus vergeet zondags niet om wat mee te nemen, we maken er kinderen heel blij mee.

### **De kindernevendienst**

### **Adventszangdienst in de Thuishaven, vrijdag 9 december**

Om de band met de Nieuwe Badkapel levend en actief te houden, werken aan de weeksluiting van 9 december a.s. in de Thuishaven een aantal leden van de Cantorij Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk en enkele gemeenteleden mee. Puck van der Zwan, Els Lieferring en Truus van Laar zijn onze lectoren.



Het thema van de dienst is het Magnificat, Maria's lofzang, n.a.v. Lucas 1:46. En het onderwerp van de overdenking is: 'Blijven zingen!'

Karel M. de Bruin is voorganger in deze dienst en Kees Spaans zal voor de begeleiding zorgen. Beiden zijn dit jaar 40 jaar aan de weeksluitingen in de Thuishaven verbonden.

Er is voldoende ruimte voor samenzang en we kunnen dit dus met recht een Adventszangdienst noemen. Bewoners, familieleden, bezoekers van de theemiddagen en gemeenteleden zijn van harte welkom!

De dienst begint om 16.15 uur en na afloop is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid om nog even na te praten.

### **Theemiddagen Nieuwe Badkapel**

We hebben weer een aantal mooie theemiddagen op het programma staan. Wij komen bij elkaar in de Kapelzaal en beginnen om 14.00 uur met een kopje thee met 'iets' erbij. Vanaf 13.45 uur is de deur voor u open.



Woensdag 14 december.

'Er is een roos ontloken.... Advent & Kerst in

woord, beeld en muziek". De theemiddag van 14 december staat in het teken van Advent en Kerst. Aan de hand van gedichten, liederen, beelden en verhalen zal onze gast ds. Charlotte van der Leest het kerstverhaal vertellen. Daarbij gebruik makend van (lied)teksten en kunstwerken van vroeger en nu. De liederen die we met elkaar zullen zingen worden door Kees Spaans begeleid op de piano. Zet deze bijzondere middag in uw agenda, want wij zien er naar uit om u ook op de laatste theemiddag van 2016 te ontmoeten.

11 januari staat op de agenda voor de eerste theemiddag van 2017, het jaar waarin het alweer 20 jaar geleden is dat we met de middagen zijn begonnen. Natuurlijk is er tijd om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen, maar daarnaast hebben we ons verzekerd van een interessant onderwerp. Schrijver en dichter

Willem de Mérode was een van de belangrijkste protestants-christelijke dichters van de twintigste eeuw.



Hij schreef gedichten over allerlei onderwerpen. In zijn leven kende hij liefde, maar ook zwaar lijden. Heel belangrijk voor hem was zijn geloof. Dit alles is in zijn gedichten duidelijk terug te vinden. De heer Paul Verkade uit Barendrecht zal een lezing houden over Willem de Mérode, hij bespreekt allerlei gedichten van hem en hij laat veel zien en horen van het leven van deze dichter.

Op woensdag 25 januari zal één van de vrijwilligers bij Natuurmonumenten een presentatie verzorgen over het thema: 'Natuur in de buurt.' De natuur is vaak dichterbij dan we denken. Sommige vogels en insecten hebben zelfs een voorkeur voor de bebouwde omgeving, want in en rond plantsoenen, vijvers en tuinen is veel meer voedsel te vinden dan in de polders. Tussen de straatstenen groeien veel soorten planten, sommige met geneeskrachtige eigenschappen en overal zijn korstmossen te bespeuren. We maken kennis met gedragingen van de rugstreeppad, van merels en eksters, kortom, in elke buurt zijn talloze opmerkelijke zaken te bezien en te beluisteren. U bent voor alle middagen van harte uitgenodigd!

**Wil van der Star en Irene Stafleu**

### **Schoenendoosactie**

De afgelopen weken heeft de kindernevendienst weer de jaarlijkse schoenendoosactie van Actie4kids georganiseerd. De kinderen hebben veel dozen op kunnen halen want het eindtotaal is 69 schoenendozen geworden! Dat zijn er 5 meer dan vorig jaar!! Wij zijn daar erg blij mee en willen iedereen die één of meerdere dozen heeft ingeleverd van harte danken. Dank ook namens de kinderen die de dozen krijgen, dit jaar kinderen uit Siërra Leone, Togo, Pakistan, Roemenië en vluchtelingen die in Griekenland verblijven.

Wat ons betreft doen we volgend jaar weer mee met deze mooie actie!

Groeten, De **leiding van de Kindernevendienst**



## **KERKBALANS**

### **Doet u mee?**

Vul op tijd uw formulier in!

### **Benoeming nieuwe cantor Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk**



De functie van cantor in de NBK was vacant door het vertrek van onze gewaardeerde cantor Patrick Pranger. Vele jaren heeft hij de muzikale identiteit van de Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk versterkt. Tijdens de 30-jarige jubileumdienst van de cantorij op 30 oktober 2016 hebben wij afscheid genomen van onze cantor Patrick Pranger. We kunnen u meedelen dat we voor deze vacante functie van cantor van de Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk vanaf november 2016, voor een periode van één jaar, de heer Gilles Michels hebben benoemd.

**Gilles Michels** (1961) studeerde Schoolmuziek B aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. In 1988 begon hij zijn studie koordirectie bij Barend Schuurman aan het Rotterdamse Conservatorium, waar hij in 1992 afstudeerde. Sinds 2009 is hij dirigent en

artistiek leider van het Haags Barokgezelschap. We zijn verheugd dat door deze benoeming de Nieuwe Badkapel/ Zorgvlietkerk voor deze periode weer is verzekerd van muzikale kwaliteit tijdens de erediensten. Namens de kerkenraad – **Hellen Buis**, Scriba Namens de cantorij – **Kees van Lent**, voorzitter

**CANTATEDIENST NIEUWE BADKAPEL**  
NIEUWE PARKLAAN 90 SCHEVENINGEN  
**ZONDAG 11 DECEMBER 2016, 10.00 UUR**

DAZU IST ERSCHIENEN DER SOHN GOTTES  
BWV 40, JOH. SEB. BACH

ROSALIE SLOOF, ALT  
ADRIAN FERNANDES, TENOR  
MARCEL MOESTER, BAS  
HET HAAGS BAROKGEZELSCHAP  
DIRIGENT: GILLES MICHELS  
VOORGANGER: DS. CHARLOTTE VAN DER LEEST  
ORGANIST: BERT MOOIMAN

Foto: Clemens Vork

### **Originele cadeautjes voor de decembermaand!!**

In december is er na afloop van de dienst weer gelegenheid om egels, engelen en andere kerstdecoraties te kopen die zijn gemaakt van oude liedboeken. Verras familie en vrienden ermee!

Engelen doen het natuurlijk heel leuk in de kerstboom, maar ze zijn "all season" en heel geschikt als kleine attentie, bedankje of gebaar van medeleven.



Vriendelijk geprijsd: egels à € 7,50; engeltjes, kerstboomhangers en waxinelichthouders € 3,00. Grote engelen € 5,00. De kransen zijn ook op bestelling verkrijgbaar: € 10,00 en/of € 15,00. U kunt hiervoor terecht in de Kapelzaal of de kerkruimte.

De opbrengst is bestemd voor de verdere restauratiewerkzaamheden aan onze kerk, bijvoorbeeld het orgel.

**En bedenk u wel: OP=OP**

### **Badkapelbier**

Uw laatste kans om Badkapelbier te kopen! Het eeuwfeestbier is bijna op... Wilt u nog een flesje kopen? Of misschien wel een hele krat? Dat kan! U bent hartelijk welkom Agaath Reuchlin, Huub Plugge of Karina Baarda te benaderen.

U mag ook een mail sturen naar [kbaarda@xs4all.nl](mailto:kbaarda@xs4all.nl) om een bestelling door te geven, of bellen naar 06-20434502. Dit zijn de prijzen: 1 flesje kost €1,50; 3 flesjes €4,00; 6 flesjes €7,50 en een hele krat kost €24,50. Dank voor uw aankoop en proost!

**Eeuwfeestcommissie Nieuwe Badkapel**

### **Nieuws vanuit de wijkvereniging**

Sinds juni 2016 heeft de wijkvereniging van onze kerk een nieuw bestuur van vijf leden. Drie leden vertegenwoordigen de kerkenraad: Corina Kroezen (secretaris), Cees van Leuzen (algemeen lid) en Dirk Rog (algemeen lid). De overige twee leden zijn Huub Plugge (penningmeester) en Karina Baarda (voorzitter). Begin juli was de algemene ledenvergadering, waar zo'n 15 mensen aanwezig waren. Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op de leesplank. Op verzoek wordt het per mail naar u verzonden.

Het uitgangspunt van de wijkvereniging is, zorgvuldig om te gaan met de beschikbare gelden, om aan zoveel mogelijk belangrijke activiteiten van de kerk een bijdrage te kunnen leveren. De betalingen zijn heel divers: van de bloemen die iedere week in de kerk staan en de kerst- en pinkstergroeten tot een bijdrage aan de kindernevendienst en de muzikale ondersteuning van de diensten, evenals de liturgieën en de koffie na afloop van de dienst. We willen met elkaar veel, en niet alles kan:



door ons secuur aan de begroting te houden, houden we grip op de uitgaven. Het is van belang dat het bestuur van de wijkvereniging gevoed wordt vanuit de gemeente. Bij ontwikkelingen of nieuwe plannen vragen wij u graag om uw mening.

### **Terug in Nederland!**

Sinds begin oktober ben ik weer terug in Nederland, na een jaar in Ethiopië te hebben gewoond. Wat een bijzonder jaar was dat! Ik heb genoten van het leven in een ander land. Dat was in het begin enorm wennen. Weinig sociaal leven, hard werken, soms veel stress, warm en vochtig weer, niet altijd water aanwezig, veel onverwachte situaties en dan viel de elektriciteit weer uit... Dus lang niet altijd makkelijk. Maar toen ik daar een beetje aan gewend raakte en de mensen mij wat beter leerden kennen (en ik hen natuurlijk), ging het steeds beter. Niet alleen in Gambella (West-Ethiopië) waar ik eerst werkte en woonde, maar later ook in de hoofdstad Addis Abeba. Daar woonde ik steeds vaker omdat er in Gambella conflicten waren tussen stammen.



Ik ben blij dat ik dit een jaar heb mogen doen. Ik heb gewerkt voor de vluchtelingen uit Zuid Soedan die met duizenden in de kampen wonen rondom Gambella. We hebben trainingen gegeven aan jongeren die bijvoorbeeld armbandjes hebben gemaakt die ZOA zelfs in Nederland weggeeft bij een donatie aan ZOA. Ook ben ik aan de grens

### **Vrijwilligers voor Vluchtelingenwerk**

De heer Mohamed is drie jaar geleden gevlucht uit Syrië vanwege het oorlogsgeweld. Vanwege de hoge kosten van de vlucht, heeft hij noodgedwongen zijn vrouw en zijn drie minderjarige kinderen achter moeten laten in Aleppo. Na een zware tocht heeft hij het veilige Nederland bereikt en een verblijfsvergunning gekregen. Samen met een medewerker van VluchtelingenWerk heeft hij gezinshereniging aangevraagd voor zijn vrouw en kinderen.

Andersom bent u ook zeer welkom ons aan te spreken met uw ideeën, vragen of bespreekpunten!

Namens het bestuur van de wijkvereniging,  
**Karina Baarda**

van Ethiopië met Zuid Soedan geweest waar we projecten hebben. In het gebied kom je alleen per boot. Er is geen telefoonnetwerk, geen schoon drinkwater, laat staan internet. Waar in de wereld vind je nog zo'n plek? Daar werkt ZOA aan de opbouw van de gemeenschap. Mensen vormen groepen om samen een winkeltje te leren runnen. Jongeren van verschillende stammen voetballen en volleyballen met elkaar om ze naast ontspanning ook met elkaar te leren omgaan. Mensen die uit verschillende stammen komen en vroeger veel ruzie met elkaar gehad hebben, werken nu samen in moestuinen of restaurantjes met vis en meer. Ik mocht heel veel mensen interviewen om te kijken of onze projecten goed lopen en effect hebben en om te zien wat we kunnen verbeteren. En dat rapporteerde ik dan naar de donoren. Ontzettend mooi om deze mensen te spreken, hun leven en wensen wat beter te begrijpen en voor hen te werken.

Nu ben ik terug in Nederland en begint het leven hier weer. Wonen in Den Haag, meedoen met alle mooie activiteiten die er georganiseerd worden en ik ben alweer begonnen met een nieuwe baan. Heerlijk dat schoon stromend water uit de kraan de normaalste zaak van de wereld is en handig dat de supermarkten alles te koop hebben. 's Avonds zijn hier altijd lantaarnpalen aan terwijl je op straat fiets en de treinen brengen me door het hele land. Bijzonder hoe goed dat geregeld is in Nederland en daar geniet ik weer van.

Bedankt voor jullie medeleven, de kaartjes en de Kerk&Kapel die ik ontvangen heb in Ethiopië. Erg leuk om te krijgen en fijn dat mensen aan mij hebben gedacht.

Hartelijke groet, **Hanneke (Kuipers)**

Deze procedure duurde hem veel te lang, want zijn gezinsleden bevonden zich in een gevaarlijk gebied en hij maakte zich grote zorgen om hen. Na 1,5 jaar heeft hij uiteindelijk gehoord dat zijn vrouw en kinderen naar Nederland mogen komen. Mohamed was dolblij en kon niet wachten om hen op te halen van Schiphol. Nu wonen ze sinds een half jaar samen in een woning in Den Haag en gaan de kinderen naar school en zijn vrouw leert Nederlands. Mohamed is VluchtelingenWerk zo dankbaar dat hij een

aantal uur per week als vertaler voor andere zaken werkt.

Bij VluchtelingenWerk begeleiden wij Mohammed en andere vluchtelingen bij de procedure gezinshereniging. Veel vluchtelingen laten hun gezinsleden, soms gedwongen, achter in het land van herkomst, of een buurland. In Nederland hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning recht om gezinshereniging aan te vragen voor hun gezinsleden. Wij helpen ze met de aanvraag, hebben contact met verschillende organisaties en overheidsinstanties en zorgen ervoor dat mensen zoals Mohamed goed weten wat er nodig is om de procedure te laten slagen.

Voor het team gezinshereniging binnen VluchtelingenWerk Den Haag zoeken wij per



direct vrijwilligers die zich bij ons op kantoor willen inzetten om vluchtelingen te begeleiden bij de gezinshereniging. Wij hebben uw hulp hard nodig. Bent u twee dagdelen (voorkeur voor vier dagdelen) beschikbaar, en wilt u vluchtelingen ondersteunen? Mailt u dan naar **Nebu Breeksema** en/of **Tine de Bruin** met korte motivatie en cv. Wij zullen u binnen een week antwoorden.

Contact: [tdebruin@vluchtelingenwerk.nl](mailto:tdebruin@vluchtelingenwerk.nl) / [nbreeksema@vluchtelingenwerk.nl](mailto:nbreeksema@vluchtelingenwerk.nl)

## **Rooster Kerkdiensten**

<b>Datum (tijd)</b>	<b>Predikant</b>	<b>Bijzonderheden</b>
11 december 2016, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	3 <sup>e</sup> advent - Cantatedienst
18 december 2016, 10.00 uur	Ds. H. Radstake uit Rotterdam	4 <sup>e</sup> advent
24 december 2016, <b>22.00</b> uur	Ds. Ch. van der Leest	Kerstmacht (zaterdag)
25 december 2016, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	1 <sup>e</sup> Kerstdag, m.m.v. de Cantorij
31 december 2016, <b>19.30</b> uur	Ds. Ch. van der Leest	Oudjaar (zaterdag)
1 januari 2017, <b>10.30</b> uur	Ds. Ch. van der Leest	Nieuwjaar
8 januari 2017, 10.00 uur	<b>Nog onbekend</b>	Epifanie
15 januari 2017, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	Oecumenische dienst
22 januari 2017, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	Wereld Muziekdienst
29 januari 2017, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	-

Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand.

**De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 29 januari 2017**

**Heeft u kopij? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van Kerk en Kapel?**

**Stuur dat dan per e-mail, voor 18 januari, naar [heinzkuiper@kpnmail.nl](mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl)**