



## **Meditatie**

### **Noach, kom uit je Ark!**

Afgelopen maand heb ik met moeders en kinderen een uitstapje gemaakt naar de VerhalenArk. Deze Ark lag in Hoorn (lag, want hij is inmiddels aangemeerd in Urk) en is een imposante replica van het oude Bijbelse schip van Noach. Een drijvend Bijbels themapark dat je meeneemt langs bekende Bijbelse verhalen van de schepping tot aan de opstanding. Verschillende kunstenaars hebben een voor jong en oud toegankelijke voorstelling gemaakt van de verhalen van onder andere Noach, David & Goliath, Koning Salomo en Adam & Eva. Soms met een benadering die je net weer even een andere laag van het verhaal laten zien. Een aanrader voor wie nog een uitstapje zoekt. ([www.verhalenark.nl](http://www.verhalenark.nl))



Bij ons thuis is het verhaal van Noach een favoriet verhaal van mijn dochter. De bonte verzameling dieren zal zeker bijdragen aan deze populariteit maar ook de grote boot en de storm en waarschijnlijk het eind-goed-al-goed met de veelkleurige regenboog. Zelf heb ik het ook altijd een mooi verhaal gevonden. Als klein kind het verhaaltje na het eten of voor het slapen gaan. Later de tekenfilmmpjes. Dankbaar onderwerp waar je de dieren altijd netjes twee-aan-twee de ark in zag gaan en aan het einde met nageslacht de ark weer zag verlaten. De konijntjes altijd met het grootste aantal. Naar mate je ouder wordt, neemt het verhaal in betekenis toe en toont het parallellen met deze tijd. Noach's leven leek een mooi en rustig leven.

Hij deed wat goed was in de ogen van God en zal verstandig zijn omgegaan met zijn omgeving. Maar aan die rust kwam een abrupt einde. Donkere wolken pakten zich samen aan de voorheen zo stralend blauwe hemel! Herkenbaar voor ons? Het gaat voor de wind. Af en toe wat zorgen maar gelukkig van kleine aard. 'Hoe gaat het?' 'Prima!' En dan opeens; ziekte, ontslag, ruzie, verandering, faillissement, overlijden, niet bereikte idealen. Het gat in de dijk lijkt niet te dichten. Noach werd nog tijdig gewaarschuwd; 'Bouw een boot, er komt noodweer en alles zal ten onder gaan! Vlug Noach, ga bouwen!' Maar soms komt het als een donderslag bij heldere hemel. Ineens is je leven een beestenboel en brengen krachtige golven je uit je evenwicht. Zal Noach zich ook zo hebben gevoeld?

God had gezegd dat Hij Noach zou redden. Hij zal ons ook redden, heeft hij beloofd. Maar hou je dat vertrouwen als het water onophoudelijk stijgt? Noach zal waarschijnlijk ook bang zijn geweest en gebeden hebben tot God. Geschreeuwd misschien wel!? En opeens stopte het met regenen. De wind nam af en de golven beukten niet meer tegen het schip. De zorgen waren nog niet weg; het water was nog overal. Maar God en geloof kunnen je wel onverwachts in de luwte zetten. Even rust. Je kunt weer op adem komen en de situatie overzien. Wat je ziet, maakt je misschien droevig of bang. Maar Hij wil daarin naast je staan. Voor je. Achter je. Dat deed Hij net ook toen het nog zo stormde, maar toen heb je Hem niet ervaren.



Langzaam zakt het water en krijgt de ark weer vaste grond onder de voeten. 'Ik had beloofd je te beschermen en Ik zal me aan die belofte houden', zegt God. De deur van de ark gaat open. De grond is nog drassig en het is moeilijk te zien hoe diep de plassen zijn. Maar de kleuren van de regenboog tekenen zich af tegen een nog grijze hemel. Enkele jaren geleden hebben we in een jeugddienst het verhaal van Noach hier laten beginnen. De deur van de ark stond open. De meeste dieren waren er al uit, maar Noach zat nog in de ark. Hij wist tenminste wat hij had in de ark. Het was wel lekker veilig daar binnen en buiten loerde de grote onbekende wereld. Een wereld die na alle zorgen en ellende ook niet meer dezelfde was als vroeger. Maar kijk eens Noach; de eerste bomen dragen weer vrucht, dieren grazen op droge stukken land. Kom Noach, die bloemen bloeien ook voor jou! Ook deze wereld biedt mogelijkheden en nieuwe kansen. Kom naar buiten Noach, er is werk te doen! Het klopt, het leven is niet meer wat het was maar kijk eens wat het weer kan worden. En kijk die regenboog! Je hoeft het niet alleen te doen.

Ik vertel het verhaal maar wat graag aan m'n eigen kinderen. Soms maak ik me

zorgen om die grote boze wereld buiten. Ze zijn nog zo klein en kwetsbaar en ze zullen nog zware stormen gaan meemaken. Ik hoop maar dat ze dan ook die regenboog zien en vertrouwen op God en geloof. Ik plant een zaadje in drassige grond en hoop er het beste van.

Het bezoekje aan de VerhalenArk kleurde mijn hoop onverwacht al een beetje in. Toen we weer in de auto zaten, bleek de onmisbare knuffel van m'n dochter weg. Achtergelaten in de ark. Zonder konijn geen leven dus ik ben snel teruggelopen naar de ark. Maar de deur was al gesloten. Hmm, dat had in het verhaal dramatische gevolgen voor hen die nog buiten stonden. Het zorgde hier in ieder geval voor een droevig gezicht. 's Avonds moest ze naar bed zonder konijn. Ik heb haar het verhaal van Noach weer verteld; God zorgde voor Noach en alle dieren in de ark. Dus vanavond ook voor jouw konijn. Hij zal er best andere konijntjes vinden. (In de tekenfilms waren er tenminste altijd een heleboel...) Dat gaf vertrouwen. Ze ging rustig slapen en misschien wel dromen van regenbogen en het konijn in de ark.

Het konijn is inmiddels gevonden en netjes naar ons huis gestuurd. Eind-goed-al-goed!

**Martin Buis**

## **Theemiddag Nieuwe Badkapel**

*Kerst in het licht van Rembrandt*

Wie kent niet de illustraties uit zo vertrouwde kinderbijbels? Zorgvuldig uitgewerkte en historisch betrouwbare platen waar je heel lang naar kon kijken. Zo zag het er toen uit in het Heilige Land, was de suggestie die ervan uitging. De Drie Koningen wiegelden zachtjes op echte kamelen op weg naar Bethlehem en de herders rond de kribbe droegen hoofddoeken



zoals we die uit het Midden-Oosten kennen. Het zijn illustraties waar we misschien met een zekere vertedering naar kijken, maar echt raken doen

ze ons niet meer. Ze zijn gedateerd, voltooid verleden tijd. Dat is met de Bijbelse voorstellingen van Rembrandt echter niet het geval. Die weten ons nog steeds te boeien, ook al zijn ze historisch gezien volstrekt onbetrouwbaar. We zien geen kamelen en geen hoofddoeken. Toch raken we niet uitgekeken. Waarom? Omdat Rembrandt niet laat zien wat er ooit in een ver verleden gebeurd is, maar toont wat het Bijbelverhaal ons nu te zeggen heeft. Beoogt een preek niet hetzelfde?

Op woensdagmiddag **13 december** zal Paul Gerretsen laten zien hoe Rembrandt bij het verbeelden van geboorteverhalen rond Jezus te werk ging. Hopelijk worden ons de ogen geopend voor zijn wonderlijke zeggingskracht.

Paul Gerretsen is oud-rector van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum te Den Haag. Met zijn lezing zetten wij de traditie van de theemiddagen voort. De aanvang is als vanouds om 14.00 uur. De deur van de Kapelzaal staat vanaf 13.45 uur voor u open. U bent van harte uitgenodigd!

**Ds. Charlotte van der Leest en Mark van der Laan**

### **Kerstmiddag voor ouderen**

Op donderdag **21 december** bent u van 13.00 tot 15.00 uur van harte welkom bij een kerstmiddag voor ouderen in de Kapelzaal van de Nieuwe Badkapel. We drinken thee met een dingetje, zingen oude bekende kerstliederen onder leiding van Kees Spaans en krijgen kinderen van basisschool De Vuurtoren op bezoek om ons een kerstwens te geven. Dit wordt een gezellige middag die u niet mag missen! Wij horen graag van tevoren of u komt, u kunt zich tot 19 december opgeven bij Mark van der Laan (telefoonnummer: 06-20821982, e-mail: laan801@gmail.com).

### **Kerstwandeltheater**

Op vrijdag **22 december** is er weer een Kerstwandeltheater door Scheveningen. Een mooie wandeling van ongeveer 1,5 uur met op vijf locaties het kerstverhaal, verteld en gespeeld. We lopen dit jaar vanaf de Evangelische Morgenstond Gemeente (Westduinweg) via een mooie route naar Duindorp. Het Kerstwandeltheater wordt georganiseerd door verschillende kerken op Scheveningen,

Wij kijken uit naar een mooie middag met elkaar en met de kinderen van De Vuurtoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met **ds. Charlotte van der Leest** of **Mark van der Laan**.



waaronder de kerken van de Protestantse Gemeente Scheveningen: Nieuwe Badkapel, Bethelkerk en Prinses Julianakerk. Inschrijven en meer informatie vanaf begin december via de website van het Kerstwandeltheater Scheveningen.



### **Kinderkerstfeest**



Voor alle kinderen en volwassenen is er op kerstavond een plaats gereserveerd in 'Hotel De Ster'. We zingen bekende kerstliedjes en luisteren naar het kerstverhaal. Ook de Wijzen komen langs op zoek naar een Ster! Ben je er bij om samen met de hoteleigenaar en alle gasten Kerst te vieren? Wanneer: Zondag 24 december  
Waar: Nieuwe Badkapel alias 'Hotel De Ster'  
Hoe laat: 18.30 – 19.20 uur  
Kerk open: 18.00 uur

### **Kerstdienst in Oud-Hollandse stijl**

In de Nieuwe Badkapel vieren we dit jaar kerstavond in Oud-Hollandse stijl. We zingen samen bekende kerstliederen zoals het Stille Nacht en er is medewerking van een koperensemble o.l.v. trompettist Marc Kaptijn.

Het kerstverhaal wordt gelezen, voorganger is dominee Charlotte van der Leest en Bert Mooiman bespeelt het orgel. Na afloop is er glühwein en warme chocolademelk onder de arcade van de kerk.

**Zondag 24 december | 22:00-23:15 uur**

### **Kerstproject van de kindernevendienst**

Hallo kinderen van de kindernevendienst, Zondag 3 december is de adventstijd begonnen, ook dit jaar hebben we weer een heel fijn project. Het thema is 'een boek vol verwachting'.

Met de Bijbellezingen uit het boek Jesaja gaan we samen op weg naar het kerstfeest. Jesaja schreef een bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek; het gaat





over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen, maar het bijzondere van dit 'dagboek' is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag; hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat hij zal komen om zijn volk te redden.

Zo gaan we samen op weg naar het feest van de geboorte van Jezus en horen onderweg mooie verhalen.

**Ria Toet, namens de kindernevendienst**

### **Wandelen door Den Haag in het spoor van Luther**



Een onthullende wandeling langs plaatsen in de Hofstad die herinneren aan gebeurtenissen rond de Reformatie. Een gids neemt ons mee door het centrum van Den Haag langs kloosters en kerken, vergeten hofjes en verstopte muren

in het spoor van Maarten Luther. Na afloop drinken we met elkaar nog een Haagsch bakkie.

Zin om mee te lopen? Meld je dan aan!  
Er kunnen 15 deelnemers mee.  
Wanneer: Zaterdag **6 januari 2018**  
Hoe laat: 13.00 – 14.30 uur  
Kosten: €5,00 (voor de wandeling)

Aanmelden en informatie: Martin Buis,  
[martin.0072@hotmail.com](mailto:martin.0072@hotmail.com), 06-15575710.

### **Pastoraal netwerk in de wijk; we gaan beginnen!**

Binnenkort starten we met het opbouwen van het pastoraal netwerk in onze wijk. We zullen beginnen met het bezoeken van gemeenteleden met wie we momenteel weinig of geen contact hebben, om hen te vragen of zij aan dit netwerk willen deelnemen.

Wij zijn nog met een klein groepje en kunnen dus nog wel wat hulp gebruiken. We kunnen ervoor zorgen dat u vooral adressen in uw directe omgeving bezoekt. Het bezoekwerk zal stapsgewijs gaan (straat voor straat, wijk voor wijk), zodat het goed behapbaar zal zijn. We zorgen ervoor dat u als vrijwilliger hierbij goed getraind en begeleid wordt.

#### *Ontmoeting in de wijk*

Wat was een pastoraal netwerk ook alweer? In dit netwerk brengen we gemeenteleden in de wijk individueel of als groep met elkaar in contact, om elkaar te ontmoeten of ergens mee te helpen.

Zo bouwen we aan een netwerk waarin mensen regelmatig ergens in de wijk samenkomen. Voor gemeenteleden die wat op afstand van de kerk zijn komen te staan, kan dit netwerk een laagdrempelige manier zijn om toch weer bij onze wijkgemeente aan te haken.

Met dit pastoraal netwerk versterken we binnen

onze wijkgemeente het omzien naar elkaar en kunnen gemeenteleden in de wijk nieuwe contacten opdoen.



#### *Helpt u mee?*

Wilt u dat mede mogelijk maken? Neem voor meer informatie of opgave contact op met

**Mark van der Laan**

(tel: 06-20821982,  
e-mail: [laan801@gmail.com](mailto:laan801@gmail.com)).

## **Schoenendoosactie**

We willen iedereen van harte bedanken die met een gevulde schoenendoos een bijdrage heeft geleverd aan de jaarlijkse schoenendoosactie!

Dit jaar hebben we vanuit de Badkapel een nieuw record gevestigd: maar liefst 70 dozen!! We hopen veel kinderen in West Afrika, Oost Europa en het Midden Oosten blij te maken. Ook de kinderen van vluchtelingen in Europa zullen een schoenendoos ontvangen.

Nogmaals dank namens de kinderen en leiding van de **Kindernevendienst**.



**CANTATEDIENST NIEUWE BADKAPEL**  
NIEUWE PARKLAAN 90 SCHEVENINGEN  
**ZONDAG 10 DECEMBER 2017, 10.00 UUR**

'HERZ UND MUND UND TAT UND LEBEN'  
BWV 147, JOH. SEB. BACH

WENDY ROOBOL, SOPRAAN  
ANNE-MARIEKE EVERS, ALT  
JAN-WILLEM SCHAAFSMA, TENOR  
MARCEL MOESTER, BAS  
HET HAAGS BAROKGEZELSCHAP  
DIRIGENT: GILLES MICHELS  
ORGANIST: BERT MOOIMAN  
VOORGANGER: DS. LEO DE LEEUW

Foto: Clemens Vonk

## **NIEUWJAARSCONCERT 2018**

We gaan weer een traditioneel Nieuwjaarsconcert met het **Salonorkest Grandisono** organiseren, en wel op zaterdag 13 januari a.s. om 16.00 uur. Na afloop is er een borrel met bitterballen.

Naast onze meesterpianist Bert Mooiman zal als bijzondere gastpianist optreden **Nicola Meeuwsen**, 15 jaar oud.

Nicola is een veelbelovend Haags pianotent (zie [Nicolameeuwsen.com](http://Nicolameeuwsen.com)) die al zelfstandig verschillende concerten heeft gegeven. Hij is leerling op het Haags Conservatorium. Zijn ouders, Kolja Meeuwsen en Paula van Delden, hebben in het verleden menig Badkapelconcert muzikaal opgeluisterd. De toegang voor dit concert is € 10,00 en komt geheel ten goede aan het orgelfonds van de Nieuwe Badkapel voor de restauratie van het orgel. Voor kinderen t/m 15 jaar is de toegang gratis.

*Reserveer deze datum in uw agenda en kom met familie en vrienden naar dit bijzondere concert!*

Informatie bij:  
Agaath Reuchlin, telefoon 06-24154193

## **Sirkelslag KIDS**

Op vrijdag 17 november deden 14 kinderen mee met het landelijke spel Sirkelslag KIDS. We begonnen met de heerlijke pannenkoeken die Edward de Roode had gebakken. Na het eten was er nog tijd voor wat spellen en kennismaken, maar daarna brak de strijd los. Om klokslag 19:30 uur begon Sirkelslag KIDS 2017 waaraan dit jaar 332 jeugdgroepen in heel Nederland deelnamen. Het verhaal van Gideon stond centraal. De kinderen lieten zien dat zij net







zo dapper, slim en creatief als Gideon en zijn mannen waren. Ze hebben geblinddoekt fruit moeten voelen en proeven, water van A naar B moeten brengen en de verkeerde altaren moeten omgooien. Het slotspel was een moderne uitvoering van de omsingeling van het kamp van de vijand met fakkel en zelfgemaakte toeters. Na afloop vertelden de kinderen enthousiast aan hun ouders over de spellen die ze hadden gedaan. Volgend jaar doen we weer mee!  
**Janine Roest**

### **Doe mee met de Groetenactie 2017 van Amnesty International Den Haag!**

Ook dit jaar organiseert Amnesty International Den Haag rond de jaarwisseling een Groetenactie voor gewetensgevangenen. Het betreft gevangenen voor wie Amnesty International actie voert: politieke gevangenen, gevangenen die geen, of geen eerlijk proces hebben gekregen, die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. Er worden ook kaarten gestuurd naar familieleden van gevangenen, en personen of organisaties die zich onder moeilijke omstandigheden inzetten voor naleving van de mensenrechten.

De Groetenkaarten zijn voor deze mensen het tastbare bewijs dat ze niet vergeten zijn, een lichtpuntje en bemoediging in hun moeilijke omstandigheden. De kaarten zijn voorzien van een korte tekst, waaraan eventueel een persoonlijk woord toegevoegd kan worden. Een korte beschrijving van degenen voor wie de kaarten bestemd zijn, wordt bijgevoegd.

De kaarten zijn geadresseerd en gefrankeerd verkrijgbaar in pakjes van 8 (€10,00) of 4 kaarten (€5,00) per pakje. Deze bedragen zijn niet kostendekkend, maar de Groetenactie is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de Protestantse Diaconie Scheveningen. De Groetenkaarten worden bovendien belangeloos door Haagse kunstenaars ontworpen. Op zondag **10 en 17 december** zijn de Groetenkaarten weer te koop aan de Amnesty-tafel in de Kapelzaal, na afloop van de kerkdiensten. In de maand december worden geen brieven en petitielijsten verstuurd. Wij hopen op veler belangstelling en medewerking bij deze Groetenactie.

Namens Amnesty International Den Haag,  
**Anneke van der Does-van den Berg,**  
**Cornelis Schouten**



### **Vrijwilligers gevraagd in de Eshoeve.**

Mag ik mij even aan u voorstellen? Ik ben ds. Rianne Noordzij en ik werk als geestelijk verzorger in De Eshoeve.

Naast de persoonlijke aandacht voor de bewoners en de gespreksgroepen is er één keer per maand op woensdagochtend een oecumenische viering van schrift en tafel. Vanuit de afdelingen worden de mensen, meestal in een rolstoel, naar de kerkdienst gebracht. Om dit mogelijk te maken hebben wij dringend vrijwilligers nodig. Bent u in de gelegenheid en wilt u een waardevol moment met en voor de mensen beleven?

Zou u dan een mail willen sturen naar:

[r.noordzij@hwwzorg.nl](mailto:r.noordzij@hwwzorg.nl)

Ik hoop dat de kerkdiensten voortgang kunnen vinden. Sterker nog: als er meer vrijwilligers zijn kan er vaker een kerkdienst



georganiseerd worden. Ook zou het fijn zijn als iemand de liederen op de piano zou kunnen begeleiden. Bij voorbaat hartelijk dank,  
Vriendelijke groet van  
**ds. Rianne Noordzij.**

## **Kerstdienst Grote of Sint-Jacobskerk**

Op **24 december** 2017 om 22.00 uur wordt de jaarlijkse kerstdienst onder het motto: *Kom binnen, hier zit je goed!* gehouden in het centrum van onze residentiestad. Een samenwerkingsverband van meerdere Haagse PKN-kerken – eindverantwoordelijke Den Haag West, organiseert een mooie viering in de Grote of Sint-Jacobskerk (adres: Rond de Grote Kerk 12). Welkom! Er worden ongeveer 800 bezoekers verwacht en de voorbereidingen zijn al maanden gaande. In verband hiermee zoeken we vrijwilligers. Mogen we een beroep op u/jou doen?



Zou u/jij op 24 december in één van de mooiste kerken van ons land willen helpen met:

- vanaf 9.00 uur tot ong. 14.30 uur of een dagdeel: stoelen klaarzetten en versieren;
- vóór de dienst, vanaf 21.00 uur, mensen verwelkomen, en eventuele vragen beantwoorden;
- tijdens de dienst veiligheidscoördinator zijn;
- collecteren tijdens de dienst;
- na de dienst, vanaf 23.15 uur, sap en glühwein schenken;
- na de dienst (deel) opruimen;
- woensdagochtend 27 december vanaf 8.00 uur opruimen (5 personen)?

Van elke activiteit zijn werklijsten en duidelijke informatie voorhanden. Goede coördinatie, gezellige sfeer en verzorging inwendige mens gegarandeerd. Wilt u meer weten of opgeven, kan dat bij Bo Rodenhuis, [borodenhuis@hotmail.com](mailto:borodenhuis@hotmail.com) (0623641369).

Dank!

Namens de organisatie Kerstdienst Grote Kerk: **Klaas Salverda, Margriet Quarles, Jolien Dekker, Marinus van Kooij en Bo Rodenhuis**

## **Catechese rond Advent en Kerst**

"Ik heb eigenlijk altijd het gevoel dat het kerstfeest plotseling voor de deur staat. Ik had me er wat meer op willen voorbereiden, maar mijn aandacht ging eerst naar 5 december en daarna kwam het er niet van. Toch spijt me dat elke keer als Kerstmis nadert".

Wie herkent niet deze klacht? De drukte van alledag doet je voornemens vergeten. En op je eigen houtje valt het niet mee de adventstijd bewust te beleven. Om u te helpen op weg naar het feest van het Licht zal pastoor Dolf Langerhuizen vertellen over de betekenis van de advent, hoe deze periode in de katholieke Kerk vorm wordt gegeven en hoe je bewust iedere dag van de advent kunt beleven. Lezingen uit de Schrift, bezinnende teksten en gebeden worden u in een boekje aangereikt.

De advent is de voorbereidingsperiode op het hoogfeest van Kerstmis: het hoogfeest van de geboorte van Jezus Christus. Met dit grote

feest vangt de kersttijd aan; de periode die eindigt met het feest van de doop van Jezus. Evenals de advent beslaat de kersttijd enkele weken van het liturgisch jaar.

Om inzicht te krijgen in de opbouw van de kersttijd en hoe de katholieke Kerk deze periode beleeft zal pastoor Dolf Langerhuizen een inleiding houden op maandag **18 december** om



20.00 uur. Ook hier krijgt u een handreiking om deze belangrijke periode bewust te beleven. Opgave vooraf is gewenst en kan bij het secretariaat: 070 3541742 of per Email: [antoniusabt@rkdenhaag.nl](mailto:antoniusabt@rkdenhaag.nl). Kosten: vrijwillige bijdrage.

## **Advent meditaties 'God ziet mij' o.l.v. Joke Kievit**

LEIDRAAD: 'Van innerlijke glimlach naar openlijk gejuich'. Een innerlijke pelgrimage van twee meditaties. Op woensdagavond 13 en 20 december, in de Lourdeskapel, Berkenbosch Blokstraat 9a, Den Haag.

Rondom de kerntekst 'God ziet mij' gekoppeld aan 'ik richt mijn blik naar buiten'. In de Lourdeskapel komen we bij elkaar in een cirkel van kaarslicht. We zoeken een plaatsje op een gebedskussen of in een van de banken.

Elke week wordt er stilgestaan bij een moment in de levens van vrouwen waarop zij zich door God gezien en aangeraakt weten, dit verinnerlijken en dan ermee naar buiten komen.

Voorbeelden zijn Sara, Hagar, Elisabeth en Maria. Onverwacht geraakt door iets onbekends, iets nieuws, waarvoor zij openstaan. Juist in de advent, tijd van 'verwachting', gebruiken we dit beeld om zelf te mediteren rond de vragen 'Word ik gezien door de Ander, door anderen?' en 'Hoe kijk ik zelf naar de Ander en anderen?'. Geïnspireerd door onder meer Genesis 16:13, psalm 103, en Lucas 1, 39-55. Bij elke bijeenkomst beginnen we met het

ontsteken van de kaarsen op de Adventskrans. We gebruiken daarna een korte tekst, een lied en een gebed, om ons de stilte in te leiden die ongeveer 25 minuten duurt. Na de meditatie is er een kopje thee en ruimte voor ontmoeting.

De kapel is open vanaf 19.15 uur. Het is niet verplicht alle twee (van oorspronkelijk vier) de avonden bij te wonen; het is een serie maar elke meditatie staat ook op zich. Je hebt geen ervaring met meditatie nodig, behoefte aan een moment van rust en bezinning, en een open hart zijn genoeg. Vooraf opgeven is prettig, maar is niet noodzakelijk. Geen kosten, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Nadere informatie bij **Joke Kievit** 0620417766 of [jokeadriana@outlook.com](mailto:jokeadriana@outlook.com)

## **Kerkbalans 2018**

Vanaf half december gaat de Actie Kerkbalans weer van start. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van Nederlandse kerken, waarbij wordt gevraagd om een financiële bijdrage voor onze eigen plaatselijke kerk: de Kerk op Scheveningen en meer in het bijzonder de Nieuwe Badkapel. Wij hopen dat u (weer) meedoet! Meedoen kan door de brief terug te sturen of via de website uw bijdrage kenbaar te maken. U helpt enorm als u dat direct of vóór de Kerstdagen doet, dat bespaart de harde werkers van de Actie Kerkbalans veel werk, omdat er dan geen herinneringen nodig zijn om te versturen. Mogen we op u rekenen?

### **Heeft u wel eens aan een periodieke gift voor de kerk gedacht?**

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om middels een Periodieke Gift uw Kerkbalans te voldoen. Dit maakt het doen van een gift, door de fiscale voordelen, zeer vriendelijk. Op [www.kerkopscheveningen.nl](http://www.kerkopscheveningen.nl) is een overzicht opgenomen met alle vragen en antwoorden, die u mogelijk zou kunnen hebben. Neem gerust een kijkje of vraag een papieren versie op bij de kerkrentmeesters.

Namens uw **Kerkrentmeesters** van de Nieuwe Badkapel

## **Rooster Kerkdiensten**

<b>Datum (tijd)</b>	<b>Predikant</b>	<b>Bijzonderheden</b>
17 december 2017, 10.00 uur	Henk Steinvoort	-
24 december 2017, 10.00 uur	Ds. A. Sterrenburg uit Voorburg	-
24 december 2017, <b>18.30</b> uur	Kinderkerstfeest	-
24 december 2017, <b>22.00</b> uur	Ds. Ch. van der Leest	Kerstnachtdienst
<b>Ma</b> 25 december 2017, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	1 <sup>e</sup> Kerstdag, m.m.v. de Cantorij
31 december 2017, 10.00 uur	Ds. O. Boonstra uit Leidschendam	-
31 december 2017, <b>19.30</b> uur	Ds. Ch. van der Leest	Oudjaar
<b>Ma</b> 1 januari 2018, <b>10.30</b> uur	Ds. Ch. van der Leest	Nieuwjaarsdag. Gezamenlijke dienst in de <b>Oude Kerk</b> . Nieuwe Badkapel is dicht
7 januari 2018, 10.00 uur	Ds. P. Lugtigheid	-
14 januari 2018, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	-
21 januari 2018, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest, ds. J. Maasland en Pastoor Dolf Langerhuizen	Oecumenische dienst in de <b>Bethelkerk</b> . Nieuwe Badkapel en Bethelkerk zijn dicht. M.m.v. Laus Deo
28 januari 2018, 10.00 uur	Ds. Nicolle Pronk	-

Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand.

**De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 28 januari 2018**

**Heeft u kopij? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van Kerk en Kapel?**

**Stuur dat dan per e-mail, voor 17 januari 2018, naar [heinzkuiper@kpnmail.nl](mailto:heinzkuiper@kpnmail.nl)**