



Vrucht

Een bijzonder Bijbels woord. Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor het woord 'vrucht' in de Bijbel. De zaaier die uit ging om te zaaien en alleen het zaad dat viel in goede bodem draagt vrucht tot dat het geplukt kan worden (Mattheus 13). Of de boom die je herkent aan zijn vrucht (Mattheus 12) en het toch wat onthutsende verhaal over de boom die geen vrucht draagt en omgehakt wordt en in het vuur wordt geworpen (Mattheus 7). Regelmatig vraag ik me af hoe het met mijn 'vrucht' zit. Herkennen mensen dat ik een kind van God ben? Ben ik er genoeg voor anderen?



Heeft u profijt van het werk dat ik doe in de gemeente? Wat als Jezus langsloopt zoals in Mattheus 21 (vers 18 en 19), Hij kijkt naar mij en Hij ziet een schamel vruchtje of alleen maar bladeren? Vreselijk!

Inderdaad vreselijk om zo te denken. Ik weet beter want Jezus belooft mij zo veel meer. In Efeze 2 lees ik dat ik één ben met Jezus door Gods grote barmhartigheid. En Jezus komt nooit wat tekort. In Hem is alles mogelijk, ook dat ik vrucht draag. In Hem zijn we volmaakt. En steeds weer zie ik de liefde die ons omringt als wij samen zijn. De zondagen, de vergaderingen, de activiteiten of gewoon een app-bericht of een belletje. De liefde van uw broeders en zusters om u heen. De liefde die alles verdraagt en alles bedekt. O ja soms kan het best knetteren. Maar dat is even. Iets wat een sorry gemakkelijk weer recht zet. Ik kijk verrast naar de zegeningen van de Heer als ik de nieuwe gezichten in de kerk zie of bij andere activiteiten. Ik ben dankbaar voor de velen in en rond onze gemeente die alles mogelijk maken door de handen uit de mouwen te steken. Groot of klein er is altijd plaats voor jou/uw vrucht. Om samen van te genieten, om een ander blij mee te maken, om een zegen te zijn voor elkaar.

Corina Kroezen

'Ecce homo: Zie de mens'.

Veertigdagentijd in de Nieuwe Badkapel

De Veertigdagentijd zal in de Nieuwe Badkapel in het teken staan van het thema 'Ecce homo: Zie de mens'; een thema dat gaat over menszijn in alle kwetsbaarheid en over de zoektocht naar heelheid in gebrokenheid. Op verschillende manieren zal op dit thema worden ingegaan:

Expositie: 'Opname van opzij' – opening 9 maart 2019, 16.00 uur Nieuwe Badkapel

Een prominent onderdeel van alle activiteiten in het kader van het thema 'Ecce homo: Zie de mens' is de expositie 'Opname van Opzij', die gedurende de hele Veertigdagentijd in de kerkzaal komt te hangen. Deze expositie is gebaseerd op de gelijknamige dichtbundel van Marnix Niemeijer, die de gedichten schreef naar aanleiding van de psychose en opname van

zijn dochter. 'De gedichten vormen een weerslag van ingrijpend psychisch lijden en de impact die dat heeft. Verlies en dreiging gaan hand in hand, niet alleen voor de persoon in kwestie maar ook voor hen daaromheen. De gedichten zijn ook tekenen van hoop, hoe klein ook. Door het steeds maar weer zoeken van de ander, met geduld en met liefde; door open te staan voor wat onverwacht je pad kruist' (citaat uit de dichtbundel).

De gedichten hebben kunstenaar Marcel Verbrugge geïnspireerd tot het maken van prachtige tekeningen en schilderijen, die samen met een aantal gedichten in de Nieuwe Badkapel tentoongesteld zullen worden. Daarnaast heeft Jan Willem van Ree – musicus en artistiek directeur van de Edesche concertzaal – op basis van een van de gedichten het muziekstuk 'De Profundis', vanuit de diepten, gecomponeerd.

Op **9 maart** zal de expositie om **16.00 uur** worden geopend in de kerkzaal van de Nieuwe Badkapel. Marnix Niemeijer zal daarbij aanwezig zijn en vertellen over de achtergrond van de gedichten en de hele expositie. Ook zal het bij de expositie gecomponeerde stuk 'De Profundis' worden uitgevoerd. Na de opening kan de expositie in alle rust worden bekeken en is er gelegenheid met de kunstenaars in gesprek te gaan.

Opening expositie in woord, beeld en muziek: zaterdag 9 maart 16.00 uur.

Locatie: Nieuwe Badkapel.

Duur: de expositie blijft gedurende de hele Veertigdagentijd in de NBK hangen.

*De deuren van het stiltecentrum gaan open nu wij naderen.
Er is niemand, aan de wand hangt Jezus aan het kruis. Hier is je huis, je kent de weg terug: je loopt rechtdoor, tot waar de kaarsen branden, de Bijbel ligt.
In het halfdonker hoor ik je uit alle macht je psalmen fluisteren.
(uit: Marnix Niemeijer, *Opname van Opzij*, Uitg. Brandaan, Hilversum 2017)*

Bijeenkomsten naar aanleiding van de Expositie 'Opname van Opzij'

Gedurende de Veertigdagentijd zal de expositie en het thema daarvan onderwerp van gesprek zijn in diverse kringen en bijeenkomsten, zoals in de kring 'Ontmoeting rond de Bijbel' en de inspiratiehuiskamer. Daarnaast zullen kleine groepen bewoners van verschillende verzorgingstehuizen op Scheveningen langskomen om de expositie te bezoeken. Mocht u graag met een groep de expositie bezoeken en naar aanleiding daarvan met elkaar in gesprek willen gaan, dan kunt u contact opnemen met ds. Charlotte van der Leest.

Start 'Netwerk voor ouderenwelzijn' met vastenmaaltijd

Tijdens de Veertigdagentijd zal het 'netwerk voor ouderenwelzijn' officieel van start gaan met een vastenmaaltijd. Meer informatie hierover volgt. Mocht u meer informatie willen hebben over het netwerk, dan kunt u contact opnemen met Mark van der Laan (zie ook het stuk elders in dit blad).

Lectio Divina –mediterend Bijbellezen– over de Kruiswoorden en het Paasverhaal

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning en rust. Gedurende de Stille Week zullen wij in de Nieuwe Badkapel te midden van alle hectiek van het dagelijks leven momenten van rust en bezinning creëren



Tekening: Marcel Verbrugge

Themabijeenkomst: 'Het leven: voltooid of onvoltooid?'

Gesprekken rond het levenseinde' Woensdag 20 maart

Het onderwerp 'voltooid leven' blijft de gemoederen bezighouden; het ligt zeer gevoelig. Het roept vragen op of je überhaupt kunt spreken over een voltooid leven. En zo ja, wanneer een leven voltooid is? Naar aanleiding van verschillende inleidingen, waarin uiteenlopende visies naar voren zullen komen, zullen we over deze en andere vragen met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomst wordt geleid door ds. Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan en geestelijk verzorger Rico Kremer van Respect Zorg. Voorafgaand aan deze avond is er gelegenheid om met elkaar te eten.

Datum: woensdag 20 maart

Tijd: van 19.30-21.30 uur (vanaf 18.00 uur mogelijkheid om gezamenlijk te eten)

Locatie: Brasserie van de Windes, Nieuwe Parklaan 86

Opgave en informatie:

ds. Charlotte van der Leest en
Mark van der Laan

tijdens bijeenkomsten waarin wij de Lectio Divina beoefenen.

Lectio Divina (letterlijk 'Goddelijke lezing') is een meditatieve manier van Bijbellezen, die ons vanuit de kloostertraditie is overgeleverd.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij met elkaar de kruiswoorden lezen en tenslotte het Paasverhaal.

In diverse stappen wordt u begeleid in het nadenken over de betekenis van deze teksten voor ons leven op dit moment.

- 15 april: Lectio Divina rond de Kruiswoorden
- 17 april: Lectio Divina rond het Paasverhaal.

Locatie: Nieuwe Badkapel, Kerkzaal

Informatie: **ds. Charlotte van der Leest & Mark van der Laan**



Diensten Stille Week

- **Palm- en Passiezondag:** zondag 14 april (binnenkomst kinderen met palmpaasstokken en zingen van koralen uit de Mattheüs Passion). Voorganger: ds. Charlotte van der Leest.
- **Witte donderdag:** 18 april, 19.30 uur (Maaltijd van de Heer). Voorganger: ds. Charlotte van der Leest.
- **Goede Vrijdag:** 19 april, 19.30 uur (thema: 'Ecce homo: Zie de mens'). Voorganger, ds. Charlotte van der Leest.
- **Stille Zaterdag:** 20 april, 21.30 uur (Paaswake, doopbevestiging). Voorganger, ds. Charlotte van der Leest
- **Pasen:** zondag 21 april. Voorganger, ds. Charlotte van der Leest.

Vrijwilligers gezocht!

Binnen onze wijkgemeente werk ik momenteel aan het opzetten van een netwerk voor ouderenwelzijn. Voor dit project zoek ik nog dringend een aantal vrijwilligers. Met dit netwerk hebben we twee doelen:

- Er is momenteel een groep van gemeenteleden van 75 jaar en ouder met wie wij momenteel geen of weinig contact hebben. Het gaat om een groep van 130 mensen die wel bij onze wijkgemeente ingeschreven staan, maar die wij eigenlijk niet goed kennen. In dit project willen wij deze gemeenteleden gaan bezoeken, om (opnieuw) kennis met hen te maken en om met hen te verkennen of wij hen opnieuw bij onze wijkgemeente kunnen betrekken.

Wij kunnen hen bijvoorbeeld in contact proberen te brengen met andere gemeenteleden en/of hen bij onze activiteiten betrekken.

Wij vinden het belangrijk dat deze groep gemeenteleden weer eens bezoek vanuit de kerk krijgt en de mogelijkheid krijgt om toch weer bij onze gemeenschap aan te haken.

- Met dit project willen wij ook bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Het kan namelijk om mensen gaan die een beperkt netwerk hebben. Door hen via dit project in contact te brengen met andere mensen binnen onze gemeenschap, kan eenzaamheid doorbroken worden. Zo werken we aan een netwerk waarbinnen mensen met elkaar in contact worden gebracht en nemen we als kerk onze verantwoordelijkheid als het gaat om het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.



Van een tweetal fondsen hebben wij subsidie gekregen om dit netwerk op te zetten, het is dus nu belangrijk dat we met de opbouw van dit netwerk kunnen gaan beginnen. Concreet zoek ik naar vrijwilligers die bezoeken willen afleggen aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder die wat op afstand van de kerk zijn komen te staan. Aandacht bieden en verbinding zoeken zullen de kernwoorden van deze bezoeken zijn; een combinatie van belangstelling voor wat iemand bezighoudt en het zoeken naar manieren om gemeenteleden met elkaar in contact te brengen.

Het verkennen van welke bestaande activiteiten binnen de Badkapel voor mensen mogelijk interessant kunnen zijn, hoort hier ook bij. Het bezoekwerk is naar draagkracht en zal flexibel in

te delen zijn. We zullen er altijd voor zorgen dat het bezoekwerk te behappen is. Het kan denk ik vooral ook mooie en verrassende ontmoetingen opleveren.

Bovenal draagt u met dit project bij aan het omzien naar elkaar en de onderlinge verbinding in onze wijkgemeente. Om u voor te bereiden op het bezoekwerk zult u als vrijwilliger een korte

maar gedegen training ontvangen.

Ook tijdens het bezoekwerk zal er ruimte zijn voor begeleiding.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit mooie en belangrijke project? Neem voor meer informatie of opgave contact op met **Mark van der Laan** (tel: 06-20821982, e-mail: laan801@gmail.com).

Een nieuw begin voor de kerk op Cuba (Kerk in Actie)

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het communistische systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook armoede toe.

Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

Dankzij uw steun kunnen kerken in Cuba kerk zijn in woord en daad.



In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. We delen Jezus' liefde met mensen, dichtbij en ver weg en helpen om een nieuw begin te maken. Kijk voor meer informatie over de projecten op

www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Commissie Zending/ZWO

Theemiddag 27 februari 2019

EEN ROMEINSE GRENS LANGS DE KUST

door drs. Ab Waasdorp, Senior-onderzoeker Afdeling Archeologie, Natuur- en Milieueducatie.



Het dorp Scheveningen, gebouwd op onze prachtige duinen, kent natuurlijk iedereen.

Maar wat veel mensen niet weten is dat op enkele meters diepte ook de resten van dorpjes, forten en boerderijen liggen die zo'n tweeduizend jaar geleden floreerden. We hebben het dan over de Romeinse tijd.

Die restanten getuigen vooral van het Romeinse streven dit deel van het Romeinse Rijk zo veel mogelijk te vrijwaren van invallen en plunderingen van buiten het rijk. Dat deden ze door de aanleg van een echte verdedigingslinie.

Ter hoogte van de Scheveningseweg bijvoorbeeld zijn resten gevonden die aangeven dat daar een Romeins fort moet hebben gestaan. De wapens en uitrustingsstukken die daar uit de grond tevoorschijn kwamen laten daar geen twijfel over bestaan. Over die bijzondere vindplaats en over allerlei andere in het duingebied en daarachter gaat het in deze lezing. De Haagse bodem is een goudmijn voor vondsten uit de Romeinse tijd. Na de lezing zult u daar ook van overtuigd zijn!

Aanvang 14.00 en de zaal is open vanaf 13.45 uur. U bent van harte welkom in de Kapelzaal van de Nieuwe Badkapel.

Kloosterweekend

Met 13 mensen van de Nieuwe Badkapel hebben we van 18 t/m 20 januari een weekend in de Abdij van Egmond doorgebracht.

Twee jaar geleden waren we met het BID-café bij het zusterklooster in Sittard en nu bij de Benedictijnen in Egmond.

We werden vrijdagmiddag verwelkomd door een aimabele gastenbroeder en rondgeleid in het klooster.



We hebben 2 dagen lang het ritme en de gebruiken van de monniken gevolgd, dat wil zeggen 6 diensten op een dag en eten in stilte.

Maar tussendoor was er ook ruimte voor ons eigen programma. Op zaterdagochtend zijn we met prachtig winterweer via de duinen naar de zee gewandeld, en 's middags werd er een boeiende lezing gegeven door een externe spreker over "meditatie en het geloof".

Voor de monniken eindigde de dag om 20.30 uur, waarna wij in onze eigen ruimte nog even doorgingen met spelletjes, gesprekken en gezelligheid.

Kortom, een mooi weekend met afwisselend stilte en bezinning maar ook ontmoeting, ontspanning en discussie.

Ruth van Werven

Bezoek aan de tentoonstelling 'Storm' in Panorama Mesdag

Op 27 januari bezochten we samen met leden van de Antonius Abt de tentoonstelling 'Storm' in het Panorama Mesdag. Een gezamenlijke activiteit georganiseerd met een oecumenisch karakter door Badkapel cultuur aan zee in samenwerking met de Antonius Abt en de Bethelkerk. Ondanks het stormachtige weer waren we met een mooie groep van 18 mensen.

Em. predikant Rob van Essen verzorgde vooraf een lezing over het onderwerp 'Angst voor de zee'. Rob haalde onder meer een tekst van Huub Oosterhuis aan:

'Zee' staat in de Bijbelse beeldspraak voor doodsmacht, verslindend geweld, het geweld van de vijandige volkeren – uit de zee zag de profeet Daniël de gedachten oprijzen, de wereldrijken, de monetaire giganten. Wat zag Johannes? Een nieuwe wereld, 'en de zee is niet meer'. Er is geen dreiging meer, geen recht van de sterksten. Hij zag een nieuwe wereld waarin mensenrechten gelden. En hij zag de nieuwe wereld 'uit de hemel' neerdalen. (Ik versta onder liefde, 2017. blz. 103).

Na de lezing bezochten we de tentoonstelling en natuurlijk hebben we ons

ook weer vergaapt aan het indrukwekkende Panorama van Mesdag. Al met al een zeer geslaagd bezoek.

Met een mix van de verschillende kerken vond ik het een fijn samen-zijn. Een groot gevoel van saamhorigheid ontstaat als je samen het Panorama van Mesdag en de indrukwekkende schilderijen van de Storm van Scheveningen bespreekt en bewondert. Om daardoor ook te



beseffen hoe de zee in al haar facetten voor veel inwoners van Scheveningen het leven heeft

bepaald toen en nu nog. De angst voor de zee zal er altijd blijven, zo ook moeilijke momenten in ons leven maar om met een gedicht van André F. Troost te eindigen weten we ons uiteindelijk altijd geborgen.

Rots:

Toen het begon te regenen
En de bergstromen zwoelen
En de stormen opstaken,
Aan alle kanten op mij werd in gebeukt,
Een tsunami van angst begon te rollen,
Golven over mij heensloegen en ik niet wist
Waar u te zoeken,
Ik prooi van wind en woedend water-

Meditatief Bloemschikken rond Valentijnsdag

Donderdag 14 februari, 14:30-16:30 uur:
o.l.v. em. Pastor John Batist
Locatie: Antonius Abt (Pastorie).



Valentijnsdag is genoemd naar de heilige Valentinus, die op 14 februari 269 in Rome de marteldood stierf vanwege zijn geloof in Christus. Om zijn vriendelijkheid te gedenken ontstond na enige tijd de gewoonte om op die dag je waardering te tonen voor een vriendelijk mens in je omgeving, iemand waarop je altijd kunt vertrouwen en die jou steunt als het nodig

Het Morgengebed

Zaterdag 9 maart, 7:30-9:00 uur.
Het Morgengebed: even een moment van rust en bezinning om de dag te beginnen.
Locatie Nieuwe Badkapel (Kerk)
Op woensdag 6 maart is het Aswoensdag wat het begin van de Veertigdagentijd markeert. Dit is een periode van vasten en bezinning in voorbereiding op Pasen. In de Nieuwe Badkapel wordt op verschillende manieren naar Pasen toegeleefd. Eén daarvan is het gezongen morgengebed. Het morgengebed is geïnspireerd op het morgengebed van de Zusters Karmelietessen uit Sittard.
Het morgengebed duurt ongeveer 30

Toen een zee van tegenslag schuimend op mij afkwam,
Een vlaag van verwijten mij de adem ontnam
Mij uitkotste tegen een muren blind van haat,
Klonk: 'Ginds, hoog en droog:
Een huis voor wie geen heil meer vond,
Tegen water, tegen wind, gegrond
Op de rots van mijn verbond".

Voor meer gezamenlijke activiteiten (en dat zijn er veel!) kunt u achter in de kerk het gezamenlijk uitgegeven activiteitenboekje voor dit voorjaar meenemen. Hartelijk welkom om mee te doen!
Hartelijke Groet,
Bettie Youngman

is. Je verrast hem of haar met een cadeautje of bloemen. Bloemen zeggen soms meer dan duizend woorden. Daarom is het schikken van bloemen een uitstekend middel om je gevoelens uit te drukken rond het thema van Valentijnsdag: vriendschap. Ervaring is niet nodig. Voor bloemen en materiaal wordt gezorgd.

We beginnen met het lezen van enkele gedichten en Bijbelteksten. Daarna proberen we met bloemen iets van één van de teksten (die je zelf kiest) uit te beelden. We doen dit in stilte met meditatieve muziek op de achtergrond. Aan het eind volgt een korte bespreking van de gemaakte creaties.

Let op! Deelnemers worden verzocht zelf een **scherp mes** en **platte schaal** met opstaande rand mee te nemen, waarin de schikking gemaakt kan worden.

Kosten: € 8,50 (Voor bloemen, materiaal en koffie/thee).

Aanmelding verplicht bij de Antonius Abt (e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl telefoon: 070-3541742)

minuten. Aansluitend op het gebed is er gelegenheid om in rust met elkaar te ontbijten. Het is een sober ontbijt dat past binnen de vastentijd.



Verdiepingsavond 'Franciscus en zijn omgaan met lijden'

Donderdag 14 maart, 20.00–22:00 uur:
Verdiepingsavond 'Franciscus en zijn omgaan met lijden', o.l.v. em. pastor John Batist. Locatie: Antonius Abt (Pastorie)



We kennen Franciscus van Assisi vooral van zijn eerbied voor de natuur en zijn liefde voor de armen.

Die komen voort uit zijn visie op Jezus en op het lijden. Hij lijkt dat lijden soms zelfs op te zoeken. Niet om er een theoretische verklaring voor te vinden, maar om de 'zin' ervan te ervaren.

Voor hem roept het lijden van Jezus en van medemensen op tot een onvoorwaardelijke solidariteit.

We vertellen iets over zijn levensweg en bespreken enkele teksten van en over hem om iets van zijn spiritualiteit rond het lijden op het spoor te komen. Ze blijken juist voor onze tijd weer zeer actueel.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelding verplicht bij de Antonius Abt (e-mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl telefoon: 070-3541742)

50Plus bioscoop

Dinsdag 19 maart, 13:30–16:00 uur:
'De dirigent' 50Plus bioscoop, Pathé Scheveningen

Amerika 1926: De Nederlandse 24-jarige Antonia Brico (Christanne de Bruijn) is als kind met haar ouders (Annet Malherbe en Raymond Thiry) geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt ervan om dirigent te worden, maar niemand neemt die ambitie serieus, ook niet haar pianoleraar, die haar zelfs adviseert geen toelatingsexamen te doen voor het conservatorium.

Gedesillusioneerd keert ze terug naar haar geboorteland waar ze de beroemde dirigent Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat) smeekt om dirigeerlessen. Mengelberg ziet dat helemaal niet zitten en stuurt haar door naar Berlijn, waar ze tegen alle verwachting in als vrouw meer kans blijkt te maken. De spanning wordt haar bijna te groot, als de liefde van haar leven haar voor het blok zet. Wat zal Antonia kiezen?

Aanmelding verplicht bij de Bethelkerk (Rien de Jonge e-mail: jonge43@ziggo.nl, telefoon: 070-3455273)

'Mijn ziel is geschokt'

Vrijdag 5 april, 20:00 uur:
'Mijn ziel is geschokt': meditatief veertigdagentijd-concert door Capella Vacalis.
Locatie: Antonius Abt (Kerk)

'Mijn ziel is geschokt' is een programma dat in het teken staat van de weg naar Pasen. De veertigdagentijd is een periode van inkeer, bezinning en voorbereiding op het belangrijkste christelijke feest: Pasen. Uitgangspunt voor dit concert zijn een zestal evangelieverhalen, die een belangrijke rol spelen in de vastentijd. Theoloog Franck Ploum verzorgt zes meditaties, waarin hij ingaat op thema's als: Woestijn, Jezus en de Joodse traditie en je lichaam als tempel van de ziel. De meditaties worden afgewisseld met prachtige Gregoriaanse en meerstemmige polyfone zang. Polyfonie betekent dat meerdere melodieën



tegelijktijd klinken.

Vocaal ensemble Capella Vacalis, o.l.v. Bram Verheijen, bestaat uit vier zangers: Peter van Asselt, Peter van den Berg, Jan-Willem Marcelis en Bram Verheijen. De naam Vacalis is afgeleid

van het Latijn. Vacalis betekent: 'aan de Waal' waar het ensemble in 2009 is ontstaan: in Nijmegen.
De kerk is open om 19.30 uur. Na afloop van

Badkapelconcert

Zaterdag 23 maart, 16:00–17:30 uur:
Badkapelconcert met Bert Mooiman (piano)
en Ilse van Haastrecht (dans)
Locatie: Nieuwe Badkapel (Kerk)

Dit wordt een heel bijzonder Badkapelconcert, omdat u niet alleen kunt genieten van muziek maar ook van dans. Bovendien zal zowel de muziek als de dans worden geïmproviseerd!
Ilse van Haastrecht is een buitengewoon veelzijdige danseres die haar danstaal baseert op zowel het klassieke ballet als de moderne dans. Samen met pianist Bert Mooiman gaat zij de uitdaging aan om zowel de bewegingen als de muziek ter plekke te bedenken, en zo een unieke wisselwerking tussen twee verschillende kunstvormen tot stand te brengen.
Ter afwisseling klinken muziekstukken die op het geheel zijn afgestemd. Na afloop kunt u nog wat napraten onder het genot van een drankje.
Kosten: € 10,00 incl. drankje (scholieren en studenten op vertoon van collegekaart gratis)

Praktische informatie en adressen

H. Antonius Abtgemeenschap

Scheveningseweg 233-235, 2584 AA
Den Haag
Pastorie: Scheveningseweg 233
H. Antonius Abtkerk: Scheveningseweg 235
<https://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschap/h-antoni-us-abt/>

Voor vragen en nadere toelichting over de activiteiten kan men contact opnemen met Greet Kappers: g.kappers@planet.nl, telefoon: 06-46266964 of Emilie Griffioen: emvanderlugt@ziggo.nl, telefoon: 070-3524586/06-41017296.

Aanmelding dient te geschieden bij het secretariaat van de Antonius Abtgemeenschap: e-mail: antoni-usabt@rkdenhaag.nl telefoon: 070-3541742

Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk

Nieuwe Parklaan 90, 2587 BV Den Haag
<http://www.nieuwebadkapel.nl/>

Het concert is er gelegenheid om een glaasje fris te drinken en met elkaar na te praten.

Kosten: collecte ter bestrijding van de onkosten.



CANTATEDIENST NIEUWE BADKAPEL
NIEUWE PARKLAAN 90 SCHEVENINGEN
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019, 10.00 UUR

'JESUS NAM ZU SICH DIE ZWÖLFE', BWV 22
JOH. SEB. BACH

KOOR EN ORKEST HET HAAGS BAROKGEZELSCHAP
ANNELIES VAN DER VLIES, ALT
ARCO MANDEMAKER, TENOR
PATRICK PRANGER, BAS
DIRIGENT: GILLES MICHELS
ORGANIST: BERT MOOIMAN
VOORGANGER: DS. CHARLOTTE VAN DER LEEST

Foto: Clemens Vonk

Kapelzaal en Consistorie: ingang via Kapelplein aan de achterkant

Voor vragen en nadere toelichting over de activiteiten kan met contact opnemen Bettie Youngman: bettie.youngman@gmail.com, telefoon: 06-14677000

Aanmelding voor het Leerhuis Hosea dient te geschieden bij Dominee van Beinum, e-mail: mwvanbeinum@ziggo.nl

Wijkgemeente Bethelkerk

Kerk: Jurriaan Kokstraat 173
Wijkgebouw De Nieuwe Vonk: Jurriaan Kokstraat 175

Voor vragen en nadere toelichting over de activiteiten kan men contact opnemen met Rien de Jonge: jonge43@ziggo.nl, telefoon: 070-3455273

Aanmelding voor de 50Plus Bioscoop/eten bij Zarautz dient te geschieden bij Rien de Jonge: e-mail: jonge43@ziggo.nl, telefoon: 070-3455273

Tip

Bekijk regelmatig de communicatiemedia van de gemeenschappen, zoals website, maandbericht, mededelingenblad en kerkbode. Hierin wordt het laatste nieuws vermeld. Ook worden hierin nieuwe activiteiten opgenomen die bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet bekend waren.

'Laat zich 't orgel overal...' Restauratie orgel Nieuwe Badkapel op stoom

*'Laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal
tot des HEEREN glorie, paren.'*

U weet het zo langzamerhand wel. Het orgel van de Nieuwe Badkapel moet gerestaureerd worden en we zijn hard bezig de nodige middelen hiervoor bijeen te krijgen.

We zijn er nog niet! En omdat laatste loodjes ook zwaar wegen, en de restauratie niet kan beginnen voordat al het benodigde geld binnen is, zullen we van tijd tot tijd herinneren aan de geldwervingsactie voor de orgelrestauratie.

Inmiddels is de actie "**adopteer een orgelpijp**" gestart. Een actie voor de restauratie en grootonderhoud van ons van Damorgel. Een aantal pijpen hoeft alleen maar te worden schoongemaakt, andere behoeven restauratie of zelfs een reconstructie. Deze actie stelt u in de gelegenheid symbolisch orgelpijpen te 'adopteren'. Doet u ook mee?

Het adoptie programma ziet er als volgt uit: U kunt één of meerdere orgelpijpen, (midden)frontpijpen of registers adopteren. Een register is een groep van gekoppelde orgelpijpen.

De adoptieprijsen zijn als volgt:

- Losse pijpen € 25,-
- Midden frontpijpen € 250,-
- Registers € 300,-
- Hoek frontpijpen € 500,-

U ontvangt een adoptiebewijs met vermelding welke pijpen (nummers) u heeft geadopteerd. Indien u het op prijs stelt zal uw naam worden vermeld op de plaquette van donateurs na de restauratie van het orgel. Bij een adoptie van minimaal € 100,- krijgt u een korte demonstratie na een zondagse kerkdienst aangeboden waarbij u de door u gekozen orgelpijp(en) afzonderlijk kunt horen (voor zover deze op dit moment functioneren).

U kunt uw adoptiebijdrage overmaken naar rekeningnummer NL66 INGB 0000300405 t.n.v. Wijkvereniging Nieuwe Badkapel, onder vermelding van 'Orgelfonds' en het type orgelpijp dat u wilt adopteren. Wilt u ook aangeven (met een simpel 'ja' of 'nee') of u er prijs op stelt dat uw naam na afloop van de restauratie zal worden vermeld op de plaquette van donateurs.

U kunt dit ook doen via de website www.nieuwebadkapel.nl. U klikt u op "nieuws" en vervolgens op de knop "adopteer een orgelpijp". U mag ook meerdere pijpen adopteren!

Of contant bij de penningmeester van de Wijkvereniging, Huub Plugge, bij wie u ook nadere informatie kunt krijgen via orgelnbk@gmail.com.

De restauratie en de adoptie-actie kunt u volgen op www.nieuwebadkapel.nl/orgel.



De Wijkvereniging Nieuwe Badkapel beschikt over de ANBI-status onder nummer 816566549 waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Agaath Reuchlin en **Huub Plugge**, commissie orgelrestauratie

Bent u vrijwilliger in onze kerk? Zet uw inzet om in een gift!

Als vrijwilliger van de Nieuwe Badkapel ontvangt u geen vergoeding voor uw inzet. Wel is het mogelijk dat u de uren die u als vrijwilliger werkt, fiscaal opvoert als gift in uw belastingaangifte.

Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken zijn twee documenten beschikbaar: een contract

voor vrijwilligers en een formulier waarin u uw uren bij kunt houden. Wilt u meer informatie hierover ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via wijkvereniging.nbk@gmail.com
Bestuur wijkvereniging Nieuwe Badkapel
Corina Kroezen

Engelen - Egels - Kransen en Meer

De afgelopen maanden heeft een enthousiaste groep gemeenteleden oude liedboeken omgetoverd in een mooi assortiment kerstartikelen: engelen, sferlichthouders, versierde kerstballen en transparante kerstballen met een engeltje erin, kransen, kunstzinnige kerstkaarten, egels, vredesduiven etc.



De kerstartikelen, met name de engelen, vonden gretig aftrek. Ze werden verkocht op de bazaar, bij concerten in de kerk en na de diensten in december. Zodoende vonden vele engelen een plekje in kerstbomen in de wijde omtrek, tot in Canada toe.

Door de verwerkte gezangenboeken uit de Anthonius Abt kreeg het geheel ook een waardevol oecumenisch tintje. Financieel heeft dat een mooi resultaat opgeleverd dat ten goede zal komen aan de restauratie van het orgel: **€ 1230,91** Een opbrengst waar we heel blij mee zijn.

Samen met de opbrengst van voorgaande jaren hebben de oude liedboeken inmiddels meer dan **€ 4.000,-** opgeleverd.

Maar behalve klinkende munt hebben de engelen nog meer opgebracht. Ze zijn veelvuldig gekocht om te worden weggegeven als een mooi gebaar naar collega's, vrienden, dierbaren. En daarbij spraken de symboliek en de warmte die de engelen uitstraalden voor zichzelf. Een engel bleek zoveel meer te zijn meer dan een paar blaadjes uit een oud liedboek.

Alle medewerkers en kopers: hartelijk dank!

Jenny de Leeuw

Bazaar 2019 - Zaterdag 14 september

Ieder jaar vindt in en om de Nieuwe Badkapel, tijdens Open Monumentendag, de bazaar van de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk plaats. Zie het als de open dag van de gemeente. De bazaar is een grote happening met o.a. verkoop van kleding, boeken, curiosa, zelfgebakken cakes en taarten, saté en vis. Maar er zijn ook kinderspelen en diverse verlotingen. Vanwege Open Monumentendag is er die dag in het kerkgebouw een gevarieerd programma en zijn er rondleidingen. Kortom; een dag met veel gezelligheid voor medewerkers en bezoekers en een goede



gelegenheid om elkaar en de wijkgemeente beter te leren kennen. Dus medewerkers en bezoekers, zet zaterdag 14 september 2019 alvast in de agenda! Meer informatie volgt.

Eerste hulp gezocht: fijn als u zich aanmeldt!

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar af en toe wordt iemand onwel in de kerk. Dat kan gebeuren tijdens de zondagsdienst maar ook tijdens een concert of andere activiteit in onze kerk.

Daarom is het belangrijk dat we voldoende mensen hebben die weten wat er dan moet gebeuren. Gelukkig is dat tijdens de zondagsdienst tot nu toe geen probleem. Maar wat als er sprake is van een echt spoedgeval?



En wat als er geen dokter in de buurt is?

Als kerkenraad vinden wij dat er altijd snel en adequaat gehandeld moet kunnen worden.

Daarom willen wij meer inzetten op veiligheid.

Zo gaan wij een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanschaffen voor in de Nieuwe Badkapel. Dit apparaat is eenvoudig te bedienen en werkt alleen als dat echt nodig is.

Wij willen graag een groep mensen betrekken bij de veiligheid in de kerk en hen trainen in het gebruik van een AED. We zijn daarom op zoek naar mensen die, misschien vanuit hun huidige of voormalige werk, ervaring hebben met (bedrijfs)-hulpverlening. Wilt u meehelpen om samen met anderen de veiligheid in de kerk meer te borgen? Dank u wel!

Meldt u aan bij **Corina Kroezen**, voorzitter kerkenraad (cwkkroezen@casema.nl of bel 06 50 51 10 69)

Rooster Kerkdiensten 0

Datum (tijd)	Predikant	Bijzonderheden
17 februari 2019, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	Cantatedienst
24 februari 2019, 10.00 uur	Ds. L.J. de Leeuw	-
3 maart 201, 10.00 uur	Ds. W. Wolkema	-
10 maart 2019, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	1 ^e zondag 40-dagentijd, medewerking van de Cantorij
17 maart 2019, 10.00 uur	Ds. J. Korf	2 ^e zondag 40-dagentijd
24 maart 2019, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	3 ^e zondag 40-dagentijd, Wereldmuziekdienst, m.m.v. de Populier
31 maart 2019, 10.00 uur	Ds. M. Wisse	4 ^e zondag 40-dagentijd
7 april 2019, 10.00 uur	Ds. A. Sterrenburg uit Voorburg	5 ^e zondag 40-dagentijd

Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand.

De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 7 april 2019

Heeft u kopij? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van Kerk en Kapel?

Stuur dat dan per e-mail, voor 27 maart 2019, naar heinzkuiper@kpnmail.nl