



Bidden? Vragen staat immers vrij!?

Laat ik beginnen met een gedicht van Meester van Takkebos uit zijn bundel "Breek me de bek niet open":

Geloof (Math. 6: 7- 10 en Math. 7:7)
*Ik heb een heel speciaal geloof wat ik wekelijks versterk.
Het zegt tot mij: "jouw God is doof" ik ervaar dat in de kerk.
Waar ik met een heel mooi lied de grote God vereer.
Ik herhaal het lied wel 3, 4 keer voor onze dove Heer.
Ook heb ik altijd een lijstje met wensen bij de hand,
die lepel ik al biddend op voor volk en vaderland.
Van alles wat ik heb gevraagd, bevolen of ontworpen.
Is, als ik het goed begrijp bij God niets doorgedrongen.
U merkt ik heb niet erg gescoord het was al voor dove oren
Ik vergat: "Mijn God, Uw wil geschied" dan zal Hij beter horen.*

Als wij kijken naar de belangrijke tekst: "Bidt, en u zal gegeven worden" (Matt. 7:7), dan zien wij God daar als de grote Gever. Hij vraagt de Zijnen alleen maar of zij hun noden en behoeften in het geloof bekend willen maken aan Hem, hun liefhebbende Vader in Christus.

Maar niemand kan ontkennen dat er ook gebeden zijn, die God *niet* verhoort. In de tekstgedeelten Deut. 3:23-28, 1 Kon. 19:4, Marc. 14:36 en 2 Kor. 12:7-9 vinden we voorbeelden hiervan. Het meest tot de verbeelding sprekende niet verhoorde gebed is:

Het gebed van de Heer

Dit gebed dat niet werd verhoord, verdient nog veel meer aandacht dan de andere drie hierboven genoemd. Hier vinden wij niet iemand die had gefaald, en daarom het land Kanaän niet mocht binnengaan. Het was ook geen ontmoedigde profeet. Hier is het de Zoon des mensen, de volmaakte Mens. Alle gruwelijkheden van de dood staan Hem voor ogen en daarom spreekt Hij dit indringende gebed uit: "Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt" (Marc. 14:36).

In Getsémané zien wij, met eerbied gesproken, de Heer Jezus, in Zijn volmaaktheid, op de knieën voor de Vader. Nog indringender horen wij Hem bidden in Lucas 22:42: "*Vader, als U het wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; moge evenwel niet mijn wil maar de uwe gebeuren*". Beste lezers om over dit verheven onderwerp iets te zeggen, vind ik dat ons hart vol eerbied moet zijn. Mozes moest zijn schoenen uitdoen om tot de brandende braamstruik te kunnen naderen. Wat een heilige eerbied past ons dan, als wij in de geest de Olijfberg naderen. Op het gebed van de volmaakte Mens, die Zich nooit tevergeefs tot God had gewend, is geen antwoord gekomen.
Wat een genade voor ons dat het zo gegaan is!

God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven. Wij kunnen met alle eerbied zeggen dat Hij de beker niet *kon* wegnemen van Hem, die het zoenoffer voor onze zonden moest worden. Wat zou er van ons zijn geworden, als onze Heer die beker niet had gedronken? Wij zouden voor eeuwig verloren zijn geweest.



Als we de Heer zo zien als de volmaakte Mens, kunnen we dan niet zeggen dat God door Hem niet te verhoren in Getsémané voor Hem een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde bereid heeft? Laten "*wij zien op Jezus, de overste Leidsman en de Voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God*" (Hebr. 12:2). Hij alleen is waardig deze verheven plaats in te nemen. Dit laat ons zien dat God niet altijd, of niet direct geeft wat Hem wordt gevraagd. Maar Hij doet dit, omdat Hij grotere zegeningen en beloningen dan de gevraagde in bewaring houdt voor de bidder. Door niet direct te antwoorden op de smeekbeden die tot Hem worden gericht, openbaart Hij in ieder geval Zijn grote wijsheid.

Oorsprong: Le Messenger Évangélique
1958-293
Titel: Quatre prières qui n'ont pas été exaucées

Ik wilde u dit niet onthouden u kunt het geheel lezen door op internet te zoeken naar " vier 'onverhoorde' gebeden".

Dirk Rog

Voorjaarszendingen Kerk in Actie op 1 maart 2020

Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten.



Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijk willen ze graag meer leren over de Bijbel.

Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven.

De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

Bemoedig hen met uw collecte!

kerkinactie.nl/40dagentijd

Commissie Zending/ZWO

Expositie 'Medemens' – Veertigdagentijd in de Nieuwe Badkapel

Na de geslaagde expositie 'Opname van Opzij' vorig jaar, hangt ook dit jaar gedurende de Veertigdagentijd een expositie in de kerk, getiteld 'Medemens'.

Het thema 'Medemens' gaat over het zien van de ander. Dat kan de ander zijn in zijn of haar kwetsbaarheid, maar het gaat ook over het zien van de potentie en kracht van de ander, en openheid voor wat de ander te bieden heeft. Soms zullen we daarvoor onze (voor)oordelen opzij moeten zetten, voorbij onze grenzen moeten kijken.

Maar door vanuit de belevingswereld van de ander te kijken naar onze eigen leven en omgeving, kunnen we wellicht van de ander leren.

Deze in samenwerking met Kerk in Actie samengestelde expositie bestaat uit batiks en schilderijen gemaakt door ds. Khristian Aris Widodo en Nyoman Darsane.

Deze kunstwerken nodigen ons uit om vanuit een andere context, vanuit een ander perspectief, aan de hand van Bijbelse thema's, naar onszelf en onze eigen omgeving te kijken.

Ds. Aris Widodo is predikant van de Javaanse Protestantse Kerk. Hij heeft zijn atelier in Kalipenten, vlakbij Yogyakarta. In dit atelier werken christenen en moslims samen. Via de Javaanse kunst en Javaanse muzieklessen, die ds. Aris Widodo ook geeft, probeert hij de band tussen christenen en moslims te versterken in een regio waarin het wantrouwen tussen beide godsdiensten groeit. Aan ds. Aris Widodo's doek over de 'Barmhartige Samaritaan' (zie afbeelding) is het thema van de expositie ontleend.

De Balinese kunstenaar Nyoman Darsane

baseert zijn batiks en schilderijen, evenals ds. Aris Widodo, veelal op Bijbelse verhalen. Naast de batik- en schilderkunst heeft Nyoman Darsane ook in andere Balinese kunsten zijn sporen verdiend: dans, architectuur en gamelan.

De opening van de expositie vindt plaats op 7 maart. Van harte welkom!

Opening: 7 maart – 16.30-18.30 uur. Het officiële deel duurt van 16.30-17.00, waarna tijdens de borrel de expositie in alle rust bekeken kan worden.



Ds. Aris Widodo, *De Barmhartige Samaritaan*

Locatie: kerkzaal van de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag.

Binnenkort volgt meer informatie over de activiteiten die rond deze expositie georganiseerd zullen worden.

ds. Charlotte v.d. Leest en Arjen Lakerveld.

Vastenmaaltijd op dinsdag 10 maart

Ook in 2020 gaan we weer maaltijden in de Nieuwe Badkapel organiseren. Het zijn avonden waarop wij elkaar rond een lekkere maaltijd kunnen ontmoeten.



We beginnen op dinsdag 10 maart a.s. met een vastenmaaltijd; een eenvoudige maar lekkere

maaltijd die past bij de periode van inkeer en bezinning van de veertigdagentijd. Bij de adventsmaaltijd in december viel de door mijzelf gemaakte soep goed in de smaak, ik beloof u dat er ook deze keer weer

een huisgemaakte soep op het menu staat☺.

De inloop is vanaf 17.30 uur in de Kapelzaal van de Badkapel en de avond duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Deze maaltijd staat open voor iedereen binnen en buiten onze wijkgemeente, neemt u dus gerust vrienden of bekenden mee. Voor deze maaltijd kunt u een vrijwillige bijdrage geven. U kunt zich tot 5 maart a.s. voor deze maaltijd aanmelden bij **Mark van der Laan**: tel: 06-20821982, e-mail: laan801@gmail.com.

Dit jaar vinden er in totaal vier maaltijden plaats. Ik ben nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met koken en/of afruimen. Wil je deze mooie avonden van ontmoeting mede mogelijk maken? Neem ook dan even contact met mij op.

Coördinator verhuur; wisseling van de wacht...

Cees van Leuzen is al jarenlang de coördinator verhuur van de Nieuwe Badkapel. Een veelzijdige functie binnen het netwerk van vrijwilligers! De hele week door zijn er diverse ruimtes in gebruik voor activiteiten van de wijkgemeente zelf en voor verhuur aan derden. Deze verhuur is zowel belangrijk voor de uitstraling van gemeente en gebouw als voor de noodzakelijke inkomsten voor de wijkgemeente.

Van groot belang dus om al het gebruik goed op elkaar af te stemmen en een waardig gastheer te zijn voor interne en vooral externe gebruikers. Dat was aan Cees, samen met een grote groep vrijwilligers, wel toevertrouwd. Was, want begin dit jaar heeft Cees het stokje overgedragen.

Ook via deze weg willen we Cees bedanken. Je hebt een grote bijdrage geleverd aan het verder ontwikkelen van de verhuur van de Badkapel en het verhogen van de verhuuropbrengsten. Een grote en belangrijke taak. Mede door jouw inzet,

gastvrijheid en flexibiliteit verliep het eigen gebruik gestroomlijnd en hebben vele huurders met tevredenheid van de Nieuwe Badkapel gebruik kunnen maken. Dank hier voor!

We mogen ons als gemeente en kerkenraad gelukkig prijzen dat er een waardig opvolger is. **Edward de Roode** heeft dit op zich genomen en we wensen Edward dan ook veel succes met deze schone taak!



Wilt u gebruik maken van de Nieuwe Badkapel voor een activiteit van de wijkgemeente of wilt u een ruimte huren? Neem dan contact op met de **Coördinator Verhuur Nieuwe Badkapel**: Edward de Roode
Telefoon: 06-40743718
Mail: verhuur@nieuwabadkapel.nl
Namens de kerkenraad, **Martin Buis**

Restauratie orgel

Het zal niemand zijn ontgaan: de restauratie van het orgel is in volle gang. In het najaar van 2019 is er op de werkplaats in Gouderak al voorbereidend werk gedaan, maar sinds de demontage in januari is het project voor iedereen onmiddellijk zichtbaar geworden. Alleen de frontpijpen staan nog op hun plek, en vanwege het aanzicht zal dat zo lang mogelijk zo blijven. Dankzij de royale bijdrage van vele gemeenteleden (zowel in de vorm van 'geadopteerde' orgelpijpen als op andere manieren), alsmede van diverse

fondsen, is het overgrote deel van de benodigde € 300.000,- inmiddels bijeengebracht.

De orgelcommissie onder voorzitterschap van Arjen Lakerveld heeft hiervoor zeer veel werk verricht. Weliswaar is het doel nog niet helemaal gehaald, maar dankzij een garantstelling van de wijkvereniging hebben de werkzaamheden een aanvang kunnen nemen in het vertrouwen dat het resterende bedrag nog zal worden aangevuld. Uw bijdrage is dus nog steeds zeer welkom!



Een orgel is een technisch complex instrument en de geschiedenis van het Badkapelorgel is grillig. Het is gebouwd in 1926 als laatste instrument van de firma P. van Dam. In de jaren '60 en '70 is het zeer ingrijpend verbouwd. Kort gezegd wordt de oorspronkelijke dispositie nu hersteld, maar met respect voor de geschiedenis van het orgel. Dat wil zeggen dat de Van Dam-registers die rond 1970 zijn verdwenen weer worden aangevuld, maar dat de registers die in die jaren zijn toegevoegd niet worden verwijderd. Wel zal door enkele goed gekozen aanvullingen het geheel beter in balans worden gebracht. De facto wordt het orgel dus groter, en wordt het instrument van 1926 als het ware ingebed in dit nieuwe concept. Desgewenst zou een organist ervoor kunnen kiezen alleen gebruik te maken van de registers die oorspronkelijk aanwezig waren.

Het werk wordt uitgevoerd door Slooff Orgelbouw uit Gouderak. Dit is een klein en in deze vorm jong bedrijf. Sinds 2013 staat het onder leiding van Jacques Helling, een zeer ervaren orgelbouwer. Zijn vaste medewerker is Nelis Mourik. Deze mensen beschikken samen over een indrukwekkende expertise, zeker ook op het gebied van de elektro-pneumatiek (het tractuursysteem van ons orgel) – iets dat niet van veel orgelbouwers kan worden gezegd. Daarnaast

is Nelis Mourik een expert op het gebied van houtbewerking. Een bijkomend voordeel is dat Slooff beschikt over een enorme hoeveelheid historisch pijpwerk in opslag, waardoor de meeste aan te vullen registers niet nieuw hoeven te worden vervaardigd.

Het is een complexe operatie die naar verwachting een klein jaar in beslag zal nemen: de bedoeling is dat het orgel met Kerst 2020 weer zal klinken. Het proces wordt begeleid door orgeladviseur Jos Laus, tevens organist van de Jacobuskerk in de Parkstraat. Ook hij heeft veel ervaring met orgels uit deze bouwperiode. Een aantal enthousiaste gemeenteleden heeft geassisteerd bij de demontage, en met name Brendan Cabry heeft veel werk verzet bij het ontmantelen en schuren van de orgelkas. Ik denk dat alle vrijwilligers plezierig verrast waren door de prettige werksfeer die Jacques en Nelis creëren, en het ook leuk vonden om te zien hoe het orgel in elkaar zat. Nu is het helemaal leeg en wordt er voorlopig veel op de werkplaats gewerkt. Wel wordt de orgelkas alvast teruggebracht naar de oorspronkelijke diepte,



waardoor de contouren van het gerenoveerde laatste Van Dam-orgel al zichtbaar zullen worden. Ook het orgelbalkon zal een opknappbeurt krijgen en in de toekomst hopelijk niet meer als een soort natuurlijke rommelzolder dienen.

Bert Mooiman

De opbrengst van de collecte voor het Straatpastoraat tijdens de oecumenische viering in de Antonius Abtkerk op zondag 19 januari 2020, heeft **€ 1.208,05** opgebracht!

Nieuws over de Fondsenwerving orgelrestauratie

De fondsenwerving gaat onverminderd door: we hebben nog een tekort van € 20.000,-. We hopen op ieders inspanning om ook dit laatste bedrag bijeen te brengen. Bij voorbaat veel dank!

Het banknummer van de Wijkvereniging is hiertoe open gesteld: NL66INGB0000300405. P.S.: de Wijkvereniging Nieuwe Badkapel heeft de ANBI-status.

Meer informatie: Arjenlakerveld@hotmail.com



DE PARELS
VOOR ALLE KINDEREN
VAN 0 TOT 4 JAAR

Bij de Parels luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. We zingen liedjes en knutselen en spelen gezellig met elkaar.

De Parels is tijdens de kerkdienst. Op die manier kunnen ouders naar de kerkdienst, maar ze zijn ook welkom om mee te doen met de Parels.

WANNEER?
We zien elkaar om 10.00 uur op zondag 16 februari, 8 maart, 5 april (Palmzondag), 10 mei en 28 juni (Wereldmuziekdienst)

WAAR?
Nieuwe Badkapel
Nieuwe Parklaan 90, Scheveningen

Contactpersonen: Janine Roest, Julia Hachmann, Jannetje Pei-Jol, en Martin Buls.

www.nieuwebadkapel.nl
info@nieuwebadkapel.nl

DE PARELS



CANTATEDIENST NIEUWE BADKAPEL
NIEUWE PARKLAAN 90 SCHEVENINGEN
ZONDAG 16 FEBRUARI 2020, 10.00 UUR

‘BRINGET DEM HERRN EHRE SEINES NAMENS,
BWV 148, JOH. SEB. BACH

BOUKJE VAN GELDER, SOPRAAN
JASPER DIJKSTRA, TENOR
HET HAAGS BAROKGEZELNSCHAP
DIRIGENT: GILLES MICHELS
ORGANIST: BERT MOOIMAN
VOORGANGER: DS. CHARLOTTE VAN DER LEEST

Foto: Clemens Vonk

Kerkvrijwilligers Eshoeve en Residentie gezocht

Voor De Eshoeve en de Residentie zijn wij op dit moment op zoek naar kerkvrijwilligers. Is dat misschien iets voor u? Het zou ook de al bestaande band tussen ons verpleeghuis en de Protestantse gemeente Scheveningen - in het bijzonder met de wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk- kunnen verstevigen.

Wat wordt van u gevraagd?

Als kerkvrijwilliger zorgt u ervoor dat de bewoners van het verpleeghuis elke maand hun geloof kunnen beleven in een oecumenische kerkdienst die bedoeld is voor mensen van allerlei christelijke gezindten. Als vrijwilliger helpt u mee om de voorwaarden van een dienst te realiseren: u helpt mee de ruimte in orde maken en haalt bewoners op van hun woonafdeling en brengt ze na afloop weer terug. We vragen van u respect te hebben voor ieders persoonlijke geloofsbeleving en het vermogen hierop aan te sluiten in de manier waarop u met hen omgaat. De vrijwilligers

En de geestelijk verzorger willen als een team samenwerken, ten behoeve van de bewoners. Daarom is het belangrijk om met elkaar een kennismakingsgesprek te voeren, waarin reeds actieve vrijwilligers belangstellenden informeren en hun eigen ervaring met hen delen.

Wanneer worden deze kerkdiensten gehouden?

Vanaf februari 2020 is de dag waarop de maandelijkse oecumenische kerkdienst



wordt gevierd veranderd van de eerste dinsdag in **de eerste woensdag van de maand**. In de komende maanden gaat het dus om 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni. Ook komen we niet meer bijeen in de Residentie, maar in **het Grand Café van de Eshoeve**. De tijd is en blijft hetzelfde: 10.30-11.30 uur.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?

Neemt u dan gerust contact op met Ds. Erwin de Fouw, geestelijk verzorger in De Eshoeve en de Residentie via e.defouw@hwwzorg.nl of telefoonnummer 070-3064742 en 06-20775145 (op maandag, dinsdag en donderdag).
Erwin de Fouw, geestelijk verzorger

19 februari mannenkoffieochtend in De Thuishaven



Op woensdag 19 februari komen we weer samen voor een mannenkoffieochtend in het restaurant van de Thuishaven (Neptunusstraat 1).

Met een groepje mannen drinken we koffie en praten we bij. We komen samen vanaf 10.30 uur, u kunt aanschuiven wanneer u wilt. U bent van harte welkom!

Contact: **Mark van der Laan**, tel: 06-20821982, e-mail: laan801@gmail.com.

Filmmiddag in Pathé Scheveningen op dinsdag 25 februari

In het kader van de oecumenische samenwerking in Scheveningen (OBS) is er weer de mogelijkheid om gezamenlijk naar de film te gaan en naderhand het dagmenu bij restaurant Zarautz te gebruiken.

Nadat Pathé de 50plus bios had afgeschaft zijn ze uiteindelijk tot inkeer gekomen: we kunnen weer tegen gereduceerd tarief naar de film. Toos Maasland (Bethel kerk) coördineert de middag met hulp van Greet Kappers (Antonius Abt).

De eerste filmmiddag is op dinsdag 25 februari met de film '**Greenbook**'. Een hartverwarmend en waargebeurd verhaal over de lompe Italiaanse uitsmijter Tony (Viggo Mortensen) en de verfijnde concertpianist Shirley (Mahershala Ali), die gedwongen worden samen te werken en hierdoor hun verschillen opzij moeten zetten om de meest onvergetelijke reis van hun

leven te maken.

De film begint om 13.30 uur. Pathé 50PLUS heeft weer de vaste ticketprijs van € 8,-, met het bekende kopje koffie of thee en iets lekkers erbij in de pauze.



Wel is opgave nodig voor het eten en/of drinken erna bij Zarautz. (Dagmenu nog steeds € 10.) Dit kan via

film@bethelkerkscheveningen.nl of bel Toos Maasland-Sterken: tel 06 1369 1336.

Graag tot ziens bij de film en/of daarna.

Theemiddag Nieuwe Badkapel



Stockholm

Theemiddag Nieuwe Badkapel 26 februari. Een bezoek aan de Noordse hoofdsteden.... Vergezeld van beelden, bezoeken we Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Reykjavik en Helsinki.

Karel de Bruin, regelmatig verblijvend in deze steden en de bijbehorende landen, zal er passende verhalen bij vertellen.

Laat u verrassen door de schoonheid van, voor velen, onbekende hoofdsteden.

U bent van harte welkom in de Kapelzaal van de Nieuwe Badkapel vanaf 13.45uur.

Aanvang 14.00 uur.

Barbara van der Toorn

VAN DE DIACONIE

Zakken vol mutsen en sjaals voor daklozen

Tik, tik, tik, tik. Als het eventjes stil is en het geklets voor een moment verstomd, hoor je wat we aan het doen zijn: breien. Twee naalden en een draad. Of een dubbele draad. De lap wordt steeds langer, voor een sjaal. Of ronder, voor een muts.

We breien niet voor onszelf, maar voor dak- en thuislozen. Gezelligheid en vaardigheid voor het goede doel.

Op onze eerste bijeenkomst kwam Cathy Delcanty langs, de initiatiefneemster van Wool for Warmth. Ze vertelde hoe het begon. Een vriendin die overleed aan borstkanker schonk haar wol aan Cathy. Niet een paar bollen, maar negen vuilniszakken vol. 'Doe er iets goed mee' had haar vriendin tegen Cathy gezegd. En zo begon het breien voor dak- en thuislozen. Eerst was het een eenling die breidde, nu zijn er meer dan 70 clubjes actief in Den Haag en omgeving. Allemaal breien ze met één doel: de dak- en thuislozen iets warmes geven voor de winter. Een zelfgemaakte sjaal of muts van een stadsgenoot, gebreid met liefde. En aangezien er in heel Nederland bijna 40.000 dak- en thuislozen zijn is er genoeg werk te doen!

Met 8 tot 12 vrouwen kwamen we elke dinsdagochtend in januari bij elkaar. Een gezellige boel, zoals je op de foto's kan zien. Sommigen van ons hadden al jaren niet meer gebreid, maar pakten de draad zomaar weer op. Niet alleen Badkapellers deden mee, ook mensen van de Prinses

Omzien naar onze medemens: Kledingruilbeurs

Weet jij hoeveel water er nodig is voor een shirt? En voor een spijkerbroek? Een eenvoudig katoenen t-shirt kost al snel 2.700 liter water, een spijkerbroek wel 7.000 tot 10.000 liter! De kledingindustrie vraagt veel van onze schepping. Denk ook aan de chemicaliën die gebruikt worden voor de kleur van kleding. En de (jonge) arbeiders die lang niet altijd een eerlijk loon krijgen.



Julianakerk, de Bethelkerk, de Duinzichtkerk en de Thuishaven. Door met ons mee te doen op dinsdag, thuis te breien of wol te doneren. Een warm project dat mensen verbindt en wat oplevert: er zijn al 10 sjaals en 18 mutsen af en er staan er nog veel meer 'op de pen'! Denk je nu, dat had ik eigenlijk ook wel willen doen? Je kunt nog steeds meedoen! Wool for Warmth blijft doorgaan met dit project en gebreide sjaals en mutsen blijven welkom. En wij gaan ook nog even door, omdat het zo gezellig en leuk is. Elke dinsdagochtend van februari, van



10 tot 12 uur breien we samen in de Kapelzaal (aan de achterkant) van de Nieuwe Badkapel. Iedereen is welkom!

Kun je niet op dinsdagochtend? Via de diakenen kun je ook je zelfgemaakte spullen inleveren. Zij zullen zorgen dat het op de juiste plek terecht komt.

Namens de breisters,
Nelly en Hanneke

We willen graag omzien naar onze medemens in deze veertigdagentijd, in de vorm van een kledingruil. Als we kleding ruilen, gebruiken we minder nieuwe grondstoffen. En het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Doe je mee?

Op zondag 1 maart, na de dienst en de koffie, willen we de kledingruilbeurs houden. Wat is het idee?

- Je neemt goede kleding en/of schoenen mee, schoon, zonder schade en nog goed te dragen. Kleding die je zelf niet (meer) aandoet.
- Je mag maximaal 10 stuks inbrengen.
- Op de beurs kun je de kleding ruilen met anderen. Alles wat je overhoudt neem je weer mee terug.

Iedereen is welkom! Wil je meedoen? Meld je dan even aan bij Stephanie: 06-52814245 of Hanneke 06-42059837.

Namens de diakenen,
Stephanie en Hanneke

'Mijn ziel is geschokt': meditatief veertigdagentijd-concert door Capella Vacalis. Zondag 1 maart, 15:00 uur, Antonius Abt (Kerk)

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag, wat het begin van de Veertigdagentijd markeert. De Veertigdagentijd is een periode van vasten en voorbereiding op het belangrijkste christelijke feest: Pasen.

Vocaal Ensemble Capella Vacalis heeft een programma samengesteld dat helemaal past in deze periode van inkeer en bezinning. Uitgangspunt zijn een zestal evangelieverhalen die een belangrijke rol spelen in de vastentijd. Theoloog Franck Ploum verzorgt zes meditaties, waarin hij ingaat op thema's als: woestijn, Jezus en de Joodse traditie en je lichaam als tempel van de ziel. De meditaties worden afgewisseld met prachtige Gregoriaanse en meerstemmige polyfone zang. Polyfonie betekent dat meerdere melodieën tegelijkertijd klinken.

Capella Vacalis o.l.v. Bram Verheijen bestaat uit vier zangers: Peter van Asselt, Peter van den Berg, Jan-Willem Marcelis en Bram Verheijen. De naam Vacalis is afgeleid van

het Latijn. Vacalis betekent: 'aan de Waal' waar het ensemble in 2009 is ontstaan: in Nijmegen. Het concert begint om 15:00 uur (kerk open om 14.30 uur) en duurt 60 minuten. Na afloop van het concert is er gelegenheid om een glaasje fris te drinken en met elkaar na te praten.

Kosten: collecte ter bestrijding van de onkosten



Gedachten bij het gedicht 'Voor ik het vergeet ...'

Ik vond dit gedicht ergens op internet. 'Voor ik vergeet' van **Spinvis**, maakt Alzheimer benaderbaar, het geeft ook duidelijk de verlorenheid aan, die de patiënt, maar vooral ook de omgeving, de naasten, ervaren. Maar vooral de laatste zin is ontroerend:.....en nog alleen maar lijkt te dromen. Dat is het misschien wat degene die het overkomt ervaart. En dat is dan misschien een troost. In dromen immers, kunnen we onszelf vergeten.

"Voor ik vergeet"

Voor ik vergeet dat hier een kerk heeft gestaan
Voor ik vergeet dat ik jarig was
Voor ik vergeet Koninginnedag
En wie toen mijn vrienden zijn geweest
En ik niets meer weet van straten en examens en vakanties en ruzie
Op een feest ergens, waar ik toch niemand kende

Voor ik vergeet en later alles anders heet
Voor ik vergeet en ik de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers niet meer weet
De hele dag en alle woorden en elk uur de hele dag

En ook de nacht en de zomers
en de handen van mijn vader vergeet ik op den duur
Voor ik vergeet vergeten ben van die hersenscan
en van die toestand met dat huis
En dat ik zo iemand was die van alles wou
En niets begreep van de film waarin hij speelde
En de lafbek die hij was
Ik hou van jou
Ik hou zoveel van jou
Tot ik vergeet
Ik jou vergeet
Jou vergeet
En nog alleen maar lijkt te dromen

Karel de Bruin

Rooster Kerkdiensten

Datum (tijd)	Predikant	Bijzonderheden
16 februari 2020, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	Cantatedienst
23 februari 2020, 10.00 uur	Ds. J. Korf	-
1 maart 2020, 10.00 uur	Ds. R. de Reuver	-
8 maart 2020, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	m.m.v. de Cantorij
15 maart 2020, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	Wereldmuziekdienst m.m.v. de Populier
22 maart 2020, 10.00 uur	Ds. Ch. van der Leest	-
29 maart 2020, 10.00 uur	Ds. E. de Fouw	-

Jeugdkerkzondagen: iedere eerste en derde zondag van de maand.

De volgende Kerk en Kapel verschijnt op zondag 29 maart 2020

Heeft u kopij? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van Kerk en Kapel?

Stuur dat dan per e-mail, voor 29 januari 2020, naar heinzkuiper@kpnmail.nl